

I följande bildserie kommer jag att visa "Den GAMLA BILDEN" tidningsklipp från Tranås Tidning med bilder av fotograferna **Karl-Erik Jansson** och **Sten Jaginder**. Tidningens egna fotografier har varit på samma plats och fotograferat hur den såg ut 1990 när bildserien gjordes



DEN GAMLA BILDEN

Tranås Möbelfabriksaktiebolag bildades 1897 av K.G. Andersson, snickarmästarna C.P. Johansson, J.A. Pettersson och K.J. Sandberg som också byggde fabriken.

År 1907 lämnade Andersson och Sandberg bolaget för att bilda AB Möbelindustrikompaniet. Johansson lämnade bolaget 1911 men återkom 1916 som disponent. Han efterträddes 1919 av A. Kroon. I början av 1900-talet sysselsatte Bolaget, som fabriken vanligen kallades, 135 personer.

Med åren blev fabriken omodern och antalet anställda sjönk undan för undan. Vid en brand 1954 förstördes fabriksdelen söder om Ydrevägen och där uppfördes sedan en ny fabrikslokal. Därvid togs den gamla norra delen ur bruk och blev lagerlokal. Natten till den 1 maj 1966 brann hela detta stora hus ned till grunden.



Bild: JANNE WRANGBERTH



Bild: KARL-ERIK JANSSON (privat)

Tranås snickerifabrik på Smedjeholmen grundades 1896 av fabrikör B E Gelotte. Till en början arbetade 16 man med att bland annat tillverka kyrkbänkar och skolmöbler och ett av ägaren patenterat isskåp med namnet "Svenske".



DEN GAMLA BILDEN

År 1913 övertogs fabriken av sonen Erik Gelotte. Då hade företaget ett 30-tal anställda

och produktionen blev alltmer inriktad på skolmöbler.

Efter Erik Gelottes död 1931

ombildades företaget till aktiebolag med Efraim Samuelson som chef. Han hade tidi-

gare varit tjänsteman i fabriken.

Den 5 mars 1948 resulterade en brand i maskinverkstaden i att hela byggnaden förstördes. En ny fabrik byggdes på Kilmarsområdet och namnet ändrades till Tranås Skolmöbler.



Bild: KARI-FRIK IANSSON



Bild: BERTIL RING

Smedjeholmen, Tranås Kvarn, där Tranås Energi AB finns i dag



DEN GAMLA BILDEN



Bild: **STEN JAGINDER**

Möbelbolaget hette den fabrik som tidigare låg vid Ydrebron. Bilden är tagen på 60-talet, innan huset förstördes vid en brand 1 maj 1966.

På gamla Ydrebrons norra sida låg tidigare Möbelbolaget. Huset fanns kvar till 1966 då det eldhärjades.

– Det var 1 maj som fabriken brann. Det minns jag mycket väl, eftersom jag själv var med och släckte, berättar fotografen och före detta brandmannen Sten Jaginder.

Den gamla fabriken återuppfördes aldrig, och har sedan ersatts med ett mindre grönområde. Dessutom har den nya Ydrebron uppförts på platsen.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Till vänster gamla
Ydrebron mot Ydrevägen.

Till höger mot
Mjölbyvägen och
Falkberget



Bild: **KARL-ERIK JANSSON**



DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild är från 1981.

Till vänster i bild syns lägenheterna på Falkberget. Det ljusa huset, närmare än, kallades Dalhem. Det byggdes cirka 1930 av politikern Axel Gustafsson som startade Axels café i byggnaden. I huset fanns också tobaksaffären "Lindells" samt en fiskbutik.

Det mörka huset i bild byggdes på 1800-talet, som såg. Där hade senare Tranås Snickerifabrik målarverkstad och plåtslageri.

Under en tid hade Nisse Jonssons reparationsverkstad i huset. Han kunde tydligen reparera allt, till och med flygplan.



Bild: **JANNE WRANGBERTH**



DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild visar Lundbergsvillan som uppfördes 1904–1905 på Säbyvägen 10. Husets ursprungsförande påminde om Gripenbergs slott och tanken var att byggnaden skulle uppföras i Sveaparken. Placeringen föreslogs av Teodor Hermelin men hans far Axel var av en annan åsikt. Han stoppade arbetet och beslöt att huset skulle ligga på Säbyvägen.

Huset byggdes för Åsvallehults elbolags räkning till kontorshus. Elbolaget ägdes för övrigt av friherrarna Teodor och Edvard Hermelin. 1929 såldes kraftverket till Tranås stad och villan dessförinnan till

pälsföretaget Graa-Hagelbeck. År 1919 köptes huset av pälsdirektören Fritz Lundberg.

Omkring år 1940 byggdes huset om, men i mitten av 1950-talet gick även det Lundbergska imperiet omkull. Villans nästa ägare blev William Löfgren, som grundade Tranåsverken.

Omkring 1970 förvärvade Tranås kommun fastigheten. Vägen skulle breddas.

Fram till 1973, då villan revs, bodde kommunala tjänstemän på adressen. Bilden är från rivningsåret.



Bild: KARL-ERIK JANSSON



Bild: JANNE WRANGBERTH

I dag södra rondellen vid Sveaparken



Bröderna Davidsson och Axfors hade sina butiker mitt emot Sveaparken.

Bild: STEN JAGINDER

TRANÅS

Här har många Tranåsbor handlat hem sina charkuterivaror. I huset närmast kameran låg nämligen bröderna Davidssons chark.

Bilden är från 1974 men charkuteriverksamheten hade då upphört för flera år sedan. Senaste hyresgästen i det lilla huset var Kontorsteknik.

Bilden är tagen på söder i Tranås och husen på bilden



DEN GAMLA BILDEN

låg mitt emot Sveaparken. I det stora huset fanns också butiker. Här huserade Axfors och det fanns två ingångar till de olika verksamheterna. I den ena butikslokalen var det specerihandel och i den andra inrymdes en radioaffär. Differentierat utbud alltså och medge att kombinatio-

nen radiobutik/specerihandel är intressant. Bortom Axforshuset låg en gammal smedja.

Husen är borta sedan länge och idag hittar man Konsum Extra på den här tomten.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bilden till vänster där finns i dag Konsum.

Till höger Stridabron med Wigénshuset



Bild: STEN JAGINDER

1958 låg den så kallade Stridastugan nedanför Wigéns i Tranås södra del.



DEN GAMLA BILDEN

Den södra infarten till Tranås har förändrats en hel del sedan slutet av 50-talet då Sten Jaginder fotograferade den så kallade Stridastugan. Den låg alldeles intill järnvägen vid Wigéns, om man tittar noga så ser man också Wigéns kontor och industrier skymta fram bakom fruktträden.

Sitt namn fick stugan av den man vid namn Strid som en gång bodde där. Idag är det bara namnet Stridabron som minner om den tiden. På den plats där den gamla torpstugan tidigare var belägen går nu riksvägen fram. Platsen har fyllts upp för att kunna höja infarten och möjliggöra byggandet av bron över järnvägen.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

Idag är det södra infarten och Stridabron som finns på samma plats. Stora förändringar på 44 år.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

Mycket har hänt sedan 1960-talet. Storgatan ser annorlunda ut i dag.

Av misstag råkade det bli fel text till "Den gamla bilden" i lördagens tidning. Något som våra uppmärksamma läsare givetvis noterat.

Den gamla bilden föreställer Storgatan 9 på 1960-talet.

–I huset fanns bostäder, Sydlivs och senare Södra livs, berättar fotografen Sten Jaginder.

Huset har rivits och ersatts av ett hyreshus med butikskaler i bottenplan.



Bild: ERIK HELLQUIST

I dag är det gym och bostäder på adressen. Gatan har fått ny beläggning och bilarna är av nyare modeller...

Vänstra bilden
Storgatan mot INNE
butiken

Högra bilden mot
Södermalms
äldreboende



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

Biografen Röda kvarn vid Storgatan på 1960-talet.

TRANÅS

Röda Kvarn var en av de biografier som tidigare fanns i Tranås. Så här såg den ut på 1960-talet när Sten Jaginder fängade den med sin kamera.

I byggnaden till höger på bilden fanns Wänex, en klädesfirma som ägdes av Wängmark.

Idag ser det helt annorlunda ut. Biografen revs och istället uppfördes Filadelfiakyrkan på samma plats. Härom året gick filadelfia- och pingstförsamlingarna samman och verk-

samheten samlades i den gemensamma Brunnsparfskyrkan. Där bilparkeringen tidigare fanns är idag servicehuset Södermalm beläget. Wängmarks hus är också borta och där är det nu gårdsplan och parkering för Södermalm.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140 - 674 51



Bild: ERIK HELLQUIST

Idag är biografen borta. Här finns istället Brunnsparfskyrkan och servicehuset Södermalm.



Bild: STEN JAGINDER

En vinterdag på 1940-talet. Veckans gamla bild föreställer Storgatan 15-19.

I Sten Jaginders gömmor finns en hel del fotografier från 1940-talets Tranås. Bland annat den här som visar hur det då såg ut på Storgatan 15-19.

Äldre Tranåsbor minns säkert Bertils konditori, Resia, Holmstedt och Johanssons frisersalong, Tranås skomagasin, Hedströms specerier och Broderimagasinet. Den sistnämnda butiken fanns ett tag i en provisorisk byggnad, och det var då som Sten Jaginder passade på att ta bilden.

Kaféet har bytt ägare några gånger, och idag är det Selmas Café som finns i lokalerna. Frisersalongen finns fortfarande kvar, men idag är det bröderna Finn och Viggo Carlsen som håller i saxarna.

De andra husen har rivits och ersatts av modernare byggnader, där återfinns numera Lek & hobby, ett reklamföretag, ännu en frisersalong samt Restaurang 21:an.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

Nu ser det något annorlunda ut, även om det med lite god vilja går att känna igen sig.



Bild: STEN JAGINDER

På 1940-talet såg det ut så här på Storgatan 21-23.



Bild: BERTIL RING

Idag ser det helt annorlunda ut. Bonus, Klockmäster och Systembolaget är några av de butiker som ersatt de gamla affärerna.

Veckans gamla Tranåsbild föreställer Storgatan 21 - 23, och togs någon gång på 1940-talet av Sten Jaginder.

Den lite större byggnaden till vänster är Klockaregården där Broderimagasinet och Ida Johanssons kafé var inrymt. I det lilla huset, med skylten på taket, fanns Ernst Bodins kontantaffär. I byggnaden längst till höger låg Sabrina Petterssons konditori

Idag ser det däremot helt annorlunda ut.

De gamla husen revs i början av 50-talet. 1955 flyttade Tempo in i de lokaler där numera Bonus håller till.

Klockmöstrer och Systembolaget är andra butiker som kommit till sedan dess.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: STEN JAGINDER

Så här såg det ut år 1958 i hörnet Bankgatan-Storgatan. Till vänster skimtar det gamla bankhuset som fortfarande finns kvar.

Veckans gamla Tranåsbild är hämtad från Sten Jaginders digra arkiv, och visar hur det såg ut i Tranås centrala delar år 1958. Närmare bestämt i hörnet Storgatan-Bankgatan.

Och visst har det förändrats. Då kunde man gå till Sandbergs färghandel, eller Tranås Tapet & Färghandel, som det stod på skylten på väggen.

Dit kunde man gå och köpa bland annat färg, penslar och

annan måleriutrustning.

Malmqvists Guld fanns också i den vackra byggnaden, som numera är riven. Guldsmedsbutiken finns fortfarande kvar på samma plats, men i ett betydligt modernare (och inte lika vackert?) hus. Men det är kanske mer ändamålsenligt för Östgötabanken som nu har sina lokaler där.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

I dag finns en mer modern byggnad på samma plats. Förutom bank- och butikslokaler finns flera bostäder i huset.



DEN GAMLA BILDEN

Motivet till veckans gamla bild har vi hämtat från Storgatan 22.

Huset byggdes under 1800-talets senare del och fram till år 1870 drev J A Blavier en speceri- och manufakturaffär i lokalen mot Storgatan. Därefter över- togs utrymmet av handelsfir-

man J P Johansson & Co och senare av Karlsson och Friberg.

1953 eldhärjades byggnaden och händelsen resulterade i att huset revs.

Tranås förste vävare Edvard Fagerberg, som flyttade till orten omkring år 1880, hade sin första bostad i huset.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Storgatan 22 på 2000-talet.



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Storgatan 22.

Stadshotellet- Statt- vid olika tillfällen.



Bild: STEN JAGINDER

Stadshotellet i stadens centrum. I mitten på 1950-talet var byggnaden vit.

TRANÅS

Vi befinner oss i mitten av 1950-talet. Det är förstas fortfarande vänstertrafik och bilarna som trafikerar stadens gator skvallrar om att vi är ett halvt sekel tillbaka i tiden.

På den tiden kallades torget "Lilla torget" och där förekom försäljning av korb, glass, konfektyr och tidningar.

Den stora kiosken på bilden var Konstantin Linds tidningskiosk. Bakom den kiosken ses Gunnar Lings och Erland Anderssons korvkiosker. Det var dåtidens gatukök

och där tillhandahölls korb och glass.

Samtliga försäljningsställen var försedda med hjul för att kunna flyttas snabbt. Det var ett krav eftersom byggnadstillstånd inte givits till affärsidkarna.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Torget är sig ganska likt men kiosken är förstas borta och Storgatan har blivit dubbelfilig.



Bild: STEN JAGINDER

Så här såg det ut år 1958 i hörnet Bankgatan–Storgatan. Till vänster skymtar det gamla bankhuset som fortfarande finns kvar.

Veckans gamla Tranås bild är hämtad från Sten Jaginders digra arkiv, och visar hur det såg ut i Tranås centrala delar år 1958. Närmare bestämt i hörnet Storgatan–Bankgatan.

Och visst har det förändrats. Då kunde man gå till Sandbergs färghandel, eller Tranås Tapet & Färghandel, som det stod på skylten på väggen.

Dit kunde man gå och köpa bland annat färg, penslar och

annan måleriutrustning.

Malmqvists Guld fanns också i den vackra byggnaden, som numera är riven. Guldsmedsbutiken finns fortfarande kvar på samma plats, men i ett betydligt modernare (och inte lika vackert?) hus. Men det är kanske mer ändamålsenligt för Östgötabanken som nu har sina lokaler där.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

I dag finns en mer modern byggnad på samma plats. Förutom bank- och butikslokaler finns flera bostäder i huset.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: K-E JANSSON

Så här såg Storgatan 28 (Nordlingska gården) ut i november 1962.



Bild: BERTIL RING

I dag ser det helt annorlunda ut. Nu finns Handelsbanken och modebutiken Gary i huset.

Veckans gamla Tranås bild föreställer Storgatan 28 (Nordlingska gården), så som det såg ut den 10 november 1962. Ett foto på huset finns daterat redan 1863. Byggnaden härjades av brand på 1880-talet, varefter det reparerades och byggdes till med den södra högre delen.

Då Hasse Storm rev huset fann han en boaseringsbräda med följande inskrift på baksidan: "Käre broder, är dina synder förlåtna, annars måste du då. Jag vill träffa dig i himmelen, kom ihåg då du river ned dessa väggar att vi ha en byggnad af Gudi som ej kan rivas ned. Abel Svensson 20/9 1883".

Abel Svensson var frälsningssoldat och var med när Frälsningsarmén startade i Tranås. Han var även snickare och svarvare, och var tydligen med när huset byggdes om.

På 1930-talet fanns på 1930-talet Ester Fribergs pensionat och matservering. Hon efterträddes av Mjölkbaren som Filip och Lilly Johansson startade vis Missionsgatan.

På andra våningen hade Gudrun och Bror Johansson fotoateljé. Gudrun hoppade så småningom av varefter Bror fortsatte fotograferingen med hjälp av en något mörkhyad man vid namn Vigsten, även kallad "Mulatten".

Ägare till huset var Knut L Nordling som var spannmåls-handlare och hade kontor och lager i en byggnad vid Ågatan.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: K-E JANSSON

Så här såg Storgatan 28 (Nordlingska gården) ut i november 1962.



Bild: BERTIL RING

I dag ser det helt annorlunda ut. Nu finns Handelsbanken och modebutiken Garv i huset

Veckans gamla Tranåsbild föreställer Storgatan 28 (Nordlingska gården), så som det såg ut den 10 november 1962. Ett foto på huset finns daterat redan 1863. Byggnaden härjades av brand på 1880-talet, varefter det reparerades och byggdes till med den södra högre delen.

Då Hasse Storm rev huset fann han en boaseringsbräda med följande inskrift på baksidan: "Käre broder, är dina synder förlåtna, annars måste du då. Jag vill träffa dig i himmelen, kom ihåg då du river ned dessa väggar att vi ha en byggnad af Gudi som ej kan rivas ned. Abel Svensson 20/9 1883".

Abel Svensson var frälsningssoldat och var med när Frälsningsarmén startade i Tranås. Han var även snickare och svarvare, och var tydligen med när huset byggdes om.

På 1930-talet fanns på 1930-talet Ester Fribergs pensionat och matservering. Hon efterträddes av Mjölkbaren som Filip och Lilly Johansson startade vis Missionsgatan.

På andra våningen hade Gudrun och Bror Johansson fotoateljé. Gudrun hoppade så småningom av varefter Bror fortsatte fotograferingen med hjälp av en något mörkhyad man vid namn Vigsten, även kallad "Mulatten".

Ägare till huset var Knut L Nordling som var spannmåls-handlare och hade kontor och lager i en byggnad vid Ågatan.



Frälsningsarméns musikkår år 1915 framför den gamla kårlokalen på Ågatan. Fanbärare är veteranen Abel Svensson.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: K-E JONSSON

Jonas varuhus sett från nuvarande Bankgatan mot Storgatan. Gatan hette då Vattengatan och fortsatte över Storgatan ner till Svartån vid nuvarande Stadshusbron. Mannen på bilden kallades "Duvkungen" för att han alltid matade duvor. Bilden togs 1915.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Så här ser det ut i dag på Bankgatan som förut hette Vattengatan.

Storgatan 29
"Jonas" från
Bankgatan

Veckans gamla bild visar Storgatan 32 "AM:s" och fotot är från 1988.

Liasmeden Anders Magnus Karlsson kom till Tranås från Byarum 1874. Han var emellertid mer intresserad av affärer än av smide, så 1895 köpte han en järnaffär i köpingen. 1908 delade Karlsson upp affären mellan sina söner. Efraim fick järnaffären, Simon cykelaffären och Emanuel fick mark vid Missionsgatan,

där han vid ån byggde en snickerifabrik (nuvarande Ford). I korsningen Missionsgatan-Ågatan byggde han ett större tegelhus som blev plats för möbelaffären "Heminredningen".

När pälskommersen kom i gång på 1940-talet hyrdes lokalen ut för pälsstillverkning, bland annat till Fundin & Dahlström.

Efter pälsstiden ägdes huset av järnbutiken och under 1980-talet byggdes huset till ända upp till Storgatan.



Bild: KARI ERIK JONSSON

Storgatan 32, korsningen
Storgatan-Missionsgatan



Bild: BERTIL BING



Till vänster
Storgatan 30



Till höger
Storgatan 31

För drygt trettio år sedan, den 9 mars 1975, togs veckans gamla Tranåsbild. Den föreställer Storgatan 30. Huset byggdes omkring 1860, förmodligen av garvare Ekström som hade garveriet vid Ågatan. fastigheten ägdes mellan 1870 och 1895 av garvare C.E. Scheutz.

År 1895 övertogs garveriet av J. Johansson och C.M. Blomnell. J. Johansson var kvar till 1907 då han efterträddes av Ruben Johansson, och då bildades det av gamla Tranåsbör kända bolaget Blomnell & Johansson, som sedan drev garveri och läderaffär till slutet av 1920-talet. Fastigheten köptes sedan av disponent

Sture Romeé. I huset har under årens lopp funnits många affärer. Störst och kanske även äldst var herrekiperingsaffären City. Andra kända butiker var även Perfects guld och Gustafssons urmakeri. I huset som delvis syns till höger startade 1903 K.J. Stille pappershandel.

Denna övertogs sedan av Knut Sjöström och Lydia Johansson, samt sista tiden före flyttningen till nästa hus söderut, av Herbert Sätermo.

Den mellanliggande byggnaden uppfördes på 1960-talet i samband med att herrekiperingen City övertog pappershandelns lokaler. Husen revs 1976.



Bild: KARL-ERIK JANSSON



DEN GAMLA BILDEN

Storgatan 31 som det såg ut på adressen 1964.

Detta var vid den tiden ett av stadens äldsta hus, uppfört omkring 1860 av en inflyttad färgare vid namn J A Möller. På 1860-talet fanns inga gatunummer varför Möller gav fastigheten namnet Rosenberg.

Han hade konditori och hotellrörelse i huset. 1897 köptes byggnaden av P J Carlsson,

som öppnade skoaffär. Carlsson bodde i de rum som senare disponerades av Olga Sandströms efter modeaffär.

När P J Carlsson flyttade såldes gården till Leonard Bäckell, som också övertog skoaffären. Fastigheten ärvdes senare av Bäckells dotter som i sin tur sålde den till direktör Arvid Jonas. Huset revs 1963.



BILD: IANNEWDANCERTLI



DEN GAMLA BILDEN



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Storgatan 39 till 45 som det såg ut 1977.

På Storgatan 39 "Köpmännens hus" låg till i mitten av 1950-talet stans äldsta bokhandel, Sandbergs. I det gamla huset fanns också ett konditori.

Till en början hade det namnet Judiths konditori, efter ett namnbyte Nordells konditori.

På Storgatan 41 fanns i hörnet en herrekiperingsbutik. Den ersattes av ICA:s Ringbaren. På andra våningen huserade Tranås Tidning, som flyttade dit från grannhuset 45:an.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Även Länsförsäkringar hade sitt kontor där.

I markplan fanns Sko-Thore och Tranås äldsta modebutik, Ebba Liljekvist. Hon kom till Tranås vid sekelskiftet och startade klädaffär i Fångs hus vid Storgatan. Efter att ha gift sig med Algot Hjelmkvist, som

ägde fastigheten på Storgatan 41, flyttade hon sin butik dit. Son i huset var Stig, Stigas grundare.

På Storgatan 43 fanns ett konditori, först Hilma Danielssons, senare Asséns. Senare bedrev Elektrolux försäljning där.



DEN GAMLA BILDEN



Veckans gamla bild visar Storgatan 40 "Kilanders" vintern 1962.

Fastigheten uppfördes på 1870-talet av fabrikör C G Bergström. Han hade ett bryggeri och de uthus som fanns på tomten fungerade som stall för ett tiotal hästar. I början av 1900-talet förvärvade köpman Thure Kilander fastigheten av Tranås Bryggeri. Han startade herrekiperingsbutik och den övertogs senare av sonen Gösta. 1961 köpte byggmästare Albin Norelius fastigheten och ett par år senare byggde han nytt på tomten.

Tranåsbor som minns fabrikör Bergström har berättat hur de bakvägen kunde gå in i källaren och köpa lintervis med starkt öl i medhavda kru-



Öre bild: Storgatan40

Nedre bild: Storgatan 69



DEN GAMLA BILDEN



TRANÅS

Veckans gamla bild visar Storgatan 69 och fotot är från 1967.

Huset byggdes i slutet av 1800-talet.

I fotografens barndom kallades byggnaden "Krösamosahuset" eftersom fasaden var ljusröd. Det var byggt i två våningar samt vindsvåning och framsidan pryddes av en vack-

er tvåvåningsveranda.

Huset ägdes av förre grenadjären Joh.Peter Broman. Bland många hyresgäster fanns snickaren Patrik Ljungström och samt Viktor Johansson.

På gården låg ett litet rött envåningshus som beboddes av reparatören Sven Ehrenholm. Byggnaden brändes ned av brandkåren den 26 maj 1967.





Bild: KARL-ERIK JANSSON



DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild visar Storgatan 39. Huset byggdes omkring 1860 av handlararen Fritz Teodor Starkenberg från Frinnaryd.

Tranås första bokhandel startades den 2 januari 1890 på en annan adress på Storgatan, av sjökapten D E Olsson-Bark. Denna sorterade under P M Sahlströms bokhandel i Linköping. 1899 övertogs rörelsen av fru Emmy Sandberg och tre år senare flyttade hon butiken till Storgatan 39. Emmy Sandberg drev bokhandeln fram till 1918, då hon sålde den till Elisabeth Hedbor.

Några decennier senare, 1951, övertogs rörelsen av P O Magnusson, som fem år senare flyttade verksamheten till nybyggda lokaler på Storgatan 19.

I de södra affärslokalerna fanns en kortare tid kring sekelskiftet en filial till N Lindkvists garnhandel. Senare bedrevs där kafé och konditorier.

Byggnaden revs 1956.



Bild: BERTIL RING

Till vänster:
Storgatan 39

Till höger:
Storgatan 41



Bild: STEN JAGINDER

Stadsbilden som den såg ut på 1970-talet i korsningen Missionsgatan-Storgatan.

TRANÅS

Många verksamheter var inrymda i husen som låg i korsningen mellan Missionsgatan och Storgatan.

På den här gamla bilden, som togs 1977, fanns ännu huset med Ringbaren i hörnet kvar. På andra våningen

hade för övrigt Tranås Tidning sina lokaler under en kortare period.

Men husets öde var beseglats och de styrande hade bestämt att det skulle rivras. Sko-Thore och Ebba Liljeqvists, och förstas Ringbaren, fick lämna plats åt Före-

ningssparbankens moderna byggnad.

Bortom Ebba Liljeqvists skymtar huset där Asséhns konditori fanns liksom Tranås Tidnings allra första Tranåsredaktion.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Förenings-sparbankens stora byggnad ersatte de gamla husen på den här centrala tomten.



Bild: STEN JAGINDER

Det var många som ville bevara Centralskolan åt eftervärlden men beslutsfattarna ville annat.

TRANÅS

Här intill korsningen Storgatan-Skolgatan låg Centralskolan. Där studerade Tranåsungdomarna för sin examen innan skolan lades i malpåse och ersattes av Högre allmänna läroverket.

Även elever från andra skolor fick ibland komma hit för filmvisningar eller föredrag. Då samlades man i Högtidssalen, som var skolans aula.

Innan Centralskolan revs i mitten av 1980-talet, vilket för övrigt föregicks av en hel del politisk debatt, användes den bland annat av unga musiker som hade replokaler här. Många ville bevara skolan men beslutsfattarna var oövertygliga och skolan jämnades med marken. En brand i huset skyndade sannolikt på rivningen.

Sedan skolan rivits blev det nya hyresgäster på tomten. Polisen flyttade hit från sina uttjänta lokaler några kvarter bort.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

På rivningstomten blev det plats för ett polishus och här huserar polisen fortfarande. I byggnaden finns även AB Tranås bostäder.

Till vänster:
Storgatan 52

Till höger:
Storgatan 69



Bild: STEN JAGINDER

Här såg det idylliskt ut och trafiken var lugn. Bilden är tagen vid det så kallade Mjölbykorset.

TRANÅS

Inte mycket är sig likt här sedan 1960 då den här bilden togs. Hus är rivna och gator har byggts om sedan dess.

Fotografen har stått med ryggen mot Stillehuset och bilden föreställer den plats där den sto-

ra rondellen numera är belägen.

Till vänster ses gamla Telegrafhuset och huset i mitten tillhörde frisörmästare Wetter. Bakom Wetters hus ser man lite av det så kallade Krösamosahuset och längst bort på Storgatan skymtar Ljungs Päls och det huset finns fortfarande kvar. Över Wetters hus kan man även se ta-

ket på Norra skolan som också den har rivits. Till höger låg Anderssons smedja.

I dag finns här som sagt en rondell och korsningen ser helt annorlunda ut. Där Wetters hus en gång stod hittar vi idag ett stort hyreshus.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Sedan ett par år tillbaka finns här en stor rondell för att trafiken ska flyta bättre än tidigare.



Veckans gamla bild visar Centralskolan som låg söder om Eriksbergsskolan i hörnet Storgatan/Skolgatan.

Fotot är från mars 1974.

Skolbyggnaden uppfördes 1903 och revs omkring 1980 för att ge plats åt ett nytt polishus.

På andra våningen fanns en större samlingsal kallad "högtidssalen".



Bild:KARL-ERIK IANSSON

Denna var på 1920- och 30-talen stadens enda större samlingsal.

Innan Tranås kyrka byggdes användes salen som gudstjänstlokal med högmässa på söndagarna.

Rummet var också väl använt för föreläsningar och som konserterum för orkesterföreningen med ledaren Olof Knut Ekvall. En stor händelse var när Sixten Eckerberg gästdirigerade.



Bild:IANNEWRANGRETH



DEN GAMLA BILDEN



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild har vi hämtat från Storgatan 61, "Krafttagården". Byggnaden fick namnet efter Johan Kraft som var snickare, polis och fabriör. I huset, som revs 1951, fanns under en tid ett tryckeri och en damfrisering. Frisörskan hette Dagmar Hallen-

berg. På tomtens norra sida mot Nygatan låg ett långt gårdshus. Där bodde bland andra familjen Karlstedt och bildhuggare Niord Johansson med hustru Berta. Konstnären "Lill-Artur" Pettersson lär också ha bott i gårdshuset en tid.

Till höger syns en på 1950-



Bild: JANNE WRANGBERTH

talet vanlig typ av bensinstation. Det var familjen Bokvist som sålde bensin på Storgatan 63.

Husen till vänster i bild tillhörde "Göljamålagården", byggd av Frans Johansson. Huset närmast 61:an, det vill säga Storgatan 59, lär ha byggts

med tegel från Tranås gamla stationshus som revs 1929. Där fanns en längre tid en leksaksaffär, "Gunnars möbler" och efter 1945 "Ford". Nästa del av 59:an byggdes i slutet av 1930-talet. Einar Sterner hade fotoaffär i huset och Rune Tapper startade "Tappers konditori".

Storgatan 61



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

Här såg det idylliskt ut och trafiken var lugn. Bilden är tagen vid det så kallade Mjölbykorset.

TRANÅS

Inte mycket är sig likt här sedan 1960 då den här bilden togs. Hus är rivna och gator har byggts om sedan dess.

Fotografen har stått med ryggen mot Stillehuset och bilden föreställer den plats där den sto-

ra rondellen numera är belägen.

Till vänster ses gamla Telegrafan och huset i mitten tillhörde frisörmästare Wetter. Bakom Wetters hus ser man lite av det så kallade Krösamosahuset och längst bort på Storgatan skymtar Ljungs Päls och det huset finns fortfarande kvar. Över Wetters hus kan man även se ta-

ket på Norra skolan som också den har rivits. Till höger låg Anderssons smedja.

I dag finns här som sagt en rondell och korsningen ser helt annorlunda ut. Där Wetters hus en gång stod hittar vi idag ett stort hyreshus.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Sedan ett par år tillbaka finns här en stor rondell för att trafiken ska flyta bättre än tidigare.

Till vänster:
Storg. 69



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Till höger:
Storg. 75



Bild: JANNE WRANGBERTH



DEN GAMLA BILDEN

Den här bilden visar Storgatan 75 och fotot är från 1965. Trähuset byggdes omkring år 1900 och kallades för Silfversborg. Det ägdes från 1910-talet av maskinisten och ångpanne-

provaren Karl Valfrid Karlsson. Byggnaden revs 1966.

Karlsson kallades "Knäcka-Kalle" eftersom hans fru kokade knäck som såldes till barnen i Norra skolan.

Tomten gränsade mot skolgården och där fanns en genomgång till Sägarebacken. Karlssons sålde knäck för ett öre, två öre och fem öre.

På tomten fanns ett uthus där skomakare Axén bedrev verksamhet. I samma byggnad hade Karl Valfrid Karlsson en liten mekanisk verkstad.

Huset till vänster i bild byggdes omkring 1930.



DEN GAMLA BILDEN



Så här såg Norra Storgatan ut år 1964.

Bild: STEN JAGINDER

Storgatan 75 - 89 står det på den här bilden som Sten Jaginder tog år 1964. För äldre Tranåsbor är gatan även känd under namnet "Sågarebacken". Några av byggnaderna i gatans bortre del finns fortfarande kvar. Husen till vänster är däremot rivna. Där finns nu Norrskolans gård.



Bild: JANNE WRANGBERTH

En del byggnader finns kvar än idag. Men flera hus är rivna och har ersatts med bland annat Norrskolans gård.

Storgatan 75 till 89



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Storgatan 76. Fotot är taget i april 1970.

Huset byggdes omkring 1880 och hette då Strömslund. Huset beboddes under många år av familjen Afzelius, först av vävaren Gustaf Adolf, sedan av sonen Karl med hustru Anna och sönerna Rune, Nils, Sigge och Bengt. Karl var tapetserare, men mest känd som tecknare.

I samarbete med kioskgämare Konstantin Lind gav han un-

der åtskilliga år ut tidningen Julbocken. En tidning som gisslade stadens pampar och andra som under året utmärkte sig på något vis.

Afzelius ritade karikatyrer och Lind skrev dito verser.

Julbocken övertogs efter Karls bortgång av sonen Nils. Tredje ägaren blev Sven "Klyvarn" Jonsson.

I Tranås har det arrangerats minnesutställningar med Karl Afzelius teckningar 1955 och 1983.

Till vänster:
Storgatan 76



Bild: BERTIL RING

Till höger:
Storgatan 81



Bild: K-E JANSSON

Husen på bilden från 1970 är från vänster Storgatan 81, och hette från början Anneborg. Storgatan 83 "Kunos" hette Ljungdala, därefter 87:an med två nya hus på tomten, det vita från cirka 1890 Erikslund och det nyare med Gårllins affär. Därefter Storgatan 89 "Hellmanssons" som tidigare hette Eriksholm och till sist 2-våningshuset, som "Mjölks-Ida" byggde till sin mjölkaffär omkring 1930. De små husen bakom, från 1870-talet, hette Mossebo.





Bild: STEN JAGINDER

En bild från Storgatan 96, numera Norra Storgatan. Bilden visar området där Svartågatan börjar.

Man får allt tänka till, för att direkt komma på var veckans gamla bild är tagen.

Men, som den du säkert redan kommit på, föreställer den en korsning vid Storgatan, numera Norra Storgatan.

Fotografen Sten Jaginder har stått vid infarten till sjukhuset, där kommunen i dag har både förskola och rehab- och korttidsavdelningar.



Bild: ERIK HELLQUIST

Så här ser det ut i dag. Det mesta är sig likt. Den villa som syns till höger på de gamla bilden, har ersatts med ett flerfamiljshus i tegel.

Till vänster:
Storgatan 96

Till höger:
Ydrevägen 3



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

På 1960-talet såg det ut så här i korsningen Ydrevägen–Tingsvägen.

Dagens bild är tagen på Ydrevägen, i korsningen vid Tingsvägen.

– Jag vill minnas att kommunen hade sitt centralförråd i

byggnaden till vänster. Och jag tror att elverket hade kontor i det stora huset, säger fotografen Sten Jaginder.

Det mesta har förändrats se-

dan bilden togs. Det är väl bara vägen och några träd som finns kvar.

Nya byggnader har ersatt de tidigare husen.



Bild: ERIK HELLQUIST

I dag är det bostäder i området. Tranås bostäder har en del av sitt bestånd på Ydrevägen. Här finns också, som de flesta säkert känner till, en kiosk.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

En bild från 1960-talets Tranås. Köttaffär, mejeributik och tvätteri. Huset rymde flera verksamheter när det begav sig.

Huset finns inte längre kvar, men den minnesgode vet att det var här Karl Johansson, "Kalle Fläsk", hade sin köttaffär. Huset rymde också Ringkvists mejerifabrik.

– Och i samma hus hade två damer en tvättinrättning, berättar Sten Jaginder.

Han drar sig till minnes tvätteriets skylt.

– Jag tror att det stod "Tvätt och strykning emottages med tacksamhet. Går även omkring och stryker".

Till vänster syns Södermalms matsalar.

– Jag tog bilden någon gång på 1960-talet, säger fotografen.



Bild: ERIK HELLQUIST

I dag ser kvarteret annorlunda ut. Huset är rivet och har ersatts av en parkeringsplats.

Bilden tagen från
Brunnsparken mot
platsen där
brunnsparkskyrkan nu
ligger

Bilden till höger är tagen
från Höggatan mot
infarten till Taxiplan



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar "Axahuset" på Höggatan 1. Bilden är från 1973 men huset byggdes i slutet av 1800-talet av möbelsnickare Oscar Ax. Huset gick senare i arv till sonen Ivar Ax som kvarstod som ägare fram till rivningen i mitten av 1970-talet.

Till byggnaden hörde ett uthus där möbelsnickaren Oscar Ax hade sin verkstad. Före rivningen hade möbelsnickaren Sven Johansson, kallad dubbelsnickar'n sin verksamhet i huset. Tillsammans med sonen Erik gjorde han mycket jobb åt Guldlustfabriken.



Bild: BERTIL RING



Bild: STEN JAGINDER

Mellan 1930 och 1958 fanns utställningsrestaurangen i Ekmarkspark. Den här bilden togs strax innan byggnaden revs.

Längre tillbaka fanns det flera uteserveringar och restauranger i Tranås. Bland annat Utställningsrestaurangen i Ekmarkspark.

Restaurangen byggdes till den utställning som ägde rum i stan år 1930. I 28 år, fram till 1958, fanns restaurangen kvar innan den revs. Sten Jaginder, som fotograferade byggnaden innan den revs, minns att den främst fungerade som sommarrestaurang. En fru Tell,

som också drev Hätterestaurangen, såg till att gästerna inte behövde gå hungriga från borden.

Till höger på den gamla bilden ses en musikpaviljong. Även den är numera borta. Den revs och istället byggdes den nuvarande paviljongen i "Gapskrattet" bakom stadshuset.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

I dag ser det betydligt tommare ut på samma plats.

Ekmarkspark mot Falkgatan- Brandstation

Slakthuset Stadshuset



Bild: STEN JAGINDER

Det tidigare slakthuset och David Linds grislador låg på 1940-talet vid Svartån, strax utanför Tranås centrum.



DEN GAMLA BILDEN

Det är ingen tvekan om att Tranås har förändrats en hel del under det senaste halvsekle. Den 6 juli 1947 stod Sten Jaginder på den gamla träbron över Svartån och tog ett fotografi av det som tidigare varit ett slakteri.

Till vänster i bilden skimtar ett annat hus, där en David Lind hade levande grisar till försäljning. Dessutom startade Tranås Rostfria sin verksamhet vid Slakthusmaden som området kallades.

I början av 1950-talet började området att förvandlas till det bättre. I sin bok "Tranås med omland" från 1973 skriver Elis Kågen:

"Aldrig tidigare i Tranås historia har väl något onyttigt blivit så rationellt och något fullt så vackert som när slakthusmaden med sina anskrämliga kåkar trollades bort och ett ståtligt stadshus kom i stället..."

Stadshuset uppfördes 1951-1953 efter ritningar av arkitekterna Ivan Stål och Adrian Langendal. I samma veva försvann också den "fula och livsfarliga" bron över ån, och ersattes med den betydligt vackrare och modernare Stadshusbron.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

I dag är det stadshuset som ligger på samma plats.

Veckans gamla bild är från 1951. Den visar det gamla slakteriet på "Slaktarmaden, där stadshuset senare uppfördes. I huset bedrev August Andersson slakteri. Han var även charkuterist och hade en affär i källarvåningen på Storgatan 20, mot torget. På 1940-talet startade Tranås Rostfria till-



DEN GAMLA BILDEN

verkning i byggnaden. Men på 30-talet var huset ett tillhåll för stadens ynglingar. Det be-

rättas att ungdomar klättrade upp på takbjälkarna för att därifrån kasta sten på de feta

sorkar som huserade i huset. Ett betydligt trevligare nöje var de skridskofester som anordnades på "maden".

På den tiden var det inte tal om kommunal skottning av isbanan. Det arbetet sköttes av åkarna själva och under festerna lystes den blanka ytan upp av marschaller.



Bild: KARL-ERIK JANSSON



Bild: BERTIL RING

Slakthuset - Stadshuset



Bild: STEN JAGINDER

Förr var det riklig bebyggelse och gott om företag i kvarteret Holmen.

TRANÅS
I kvarteret Holmen var det rikligt med bebyggelse fram till 1980-talet. Numera har alla de här husen ersatts av - ingenting.

Här snurrade industrihjulen och under pälsbranschens blomstringstid frodades Ljungquists Päls i kvarteret. Pälsföretaget hade sina lokaler i byggnaden som ses längst till vänster på Sten Jaginders bild från 1974.

Men det var inte bara päls i kvarteret utan här fanns även Holms, sedermera Axels - bilverkstäder. AM:s

hade under en tid en verkstad här och den kallades V 2. Det betydde verkstad nummer 2.

Husen uppe vid Ågatan ägdes av Tranås bryggeri och i det stora huset till vänster bodde bland andra bryggmästare Jakobsson, som, hade sin arbetsplats snett över gatan ned mot Svartån. Längst till höger ses ölstugan dit man kunde gå och släcka sin sin törst fram till 1960-talet.

I dag är husen borta och det enda som återstår är en stor parkeringsplats.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Bebyggelsen har ersatts av just ingenting. En stor parkeringsplats möter besökaren 2002.



Bild: STEN JAGINDER

Bryggeriet med försäljningslokal, en pälsverkstad och en tvättinrättning fanns tidigare vid Falkgatan. Bilden är tagen år 1958.



DEN GAMLA BILDEN

Den här veckans gamla Tranåsbild visar hur det såg ut vid Falkgatan år 1958. Bilden är tagen från hörnet vid Ågatan, och till vänster ses det dåvarande bryggeriet. Sten Jaginder, som höll i kameran, minns att det också fanns en tvättinrättning och en pälsverkstad i huset. Bryggeriet hade också en egen försäljningslokal mot Falkgatan.

Idag ser det något annorlunda ut. De gamla fabrikslokaler-na är borta, och istället är det servicehuset Berget som finns på samma plats.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

Samma vy 45 år senare. Idag är det servicehuset Berget (till vänster) som finns vid Falkgatan - Ågatan.



Bild: STEN JAGINDER

Tidigare låg den gamla tennishallen mitt i Falkgatan. Huset till vänster på bilden finns däremot fortfarande kvar.

Falkgatan år 1958. så kan man enkelt beskriva veckans gamla Tranåsbild. Mitt i gatans förlängning fanns då den gamla tennishallen, som även användes till bordtennis, basarer och dans.

– Det var den enda lokalen i stan som var tillräckligt stor för sådana aktiviteter. Uppvärmningen skedde med hjälp av två stora kaminer, och man kan se de båda skorstenarna på taket, säger Sten Jaginder som tog bilden strax innan huset revs.

I dag ser det något annorlunda ut på samma plats. Gatan har fått en något annan sträckning, och där tennishallen tidigare låg finns nu gymnasiets bilparkering



Bild: BERTIL RING

I dag ser det ut så här på samma plats. Skogen till vänster är borta, och där finns nu brandstationen. Bakom träden mitt i bilden skymtar Holav edsgymnasiet med sitt karakteristiska astronomiska observatorium på taket.



DEN GAMLA BILDEN

Byggnaden uppfördes i slutet av 1880-talet av fabrikör C P Johansson, som var Tranås förste möbelfabrikant.

På nedre botten fanns en utställningslokal, där man sålde möbler. 1897 gick C P Johanssons fabrik upp i Tranås mö-

belfabrik AB, som då stiftades.

Vid sekelskiftet köpte C J Karlsson, lantbrukare i Stoeryd, byggnaden och gjorde om den till bostäder.

I bottenvåningen fanns på 1950-talet en servering som hette Centralbuffén. Den var

bland annat öppen tidigt på morgonen så arbetare kunde få mat för dagens sysslor.

Sista ägaren till fastigheten var AB J Brun, som rev huset för att få parkeringsplatser. Hyresgäster bodde i byggnaden fram till rivningen den 4 juni 1971.



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild är från 1971, och föreställer "Centralbuffén", Östra järnvägsgatan 2.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Av huset finns ingenting kvar. Här ligger i dag en parkeringsplats.

Östra Järnvägsgatan

Veckans gamla Tranåsbild är tagen i november 1989 och föreställer SJ:s godsmagasin vid Östra Järnvägsgatan.

Den norra delen av magasinet byggdes troligen på 1870-talet i samband med att järnvägen byggdes. Det har senare tillbyggt ett par gånger. Hela byggnaden

revs i april 1991, och området används numera som parkering.

Godsmagasinet låg ett 50-tal meter söder om stationshuset intill och öster om spåren. Fram till 1960-talet inlämnades och avhämtades där allt gods som fraktades av SJ. därefter kördes allt SJ-gods med lastbil.



Bild: K E JONSSON

Så här såg Sj:s gamla godsmagasin ut.



Bild: BERTIL RING

Samma plats idag. Det gamla godsmagasinet har fått ge plats för en bilparkering.

Godsmagasinet Till vänster

Östra järnvägsgatan Med Hemköp längst till vänster



DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild visar Östra Järnvägsgatan 6, plåtslagare Malmkvists hus. Fotot är från 1978.

Malmkvist bodde på första våningen och hade sitt plåtsla-

geri i ett hus på gården. På andra våningen bodde bland annat familjen Eksell. I källaren fanns Stigells tryckeri "Tranås typografiska anstalt", senare Teta-Tryck.



Bild: KARL-ERIK JANSSON



Bild: BERTIL RING



Bild: STEN JAGINDER

Taxikuren var inte stor men här satt, eller låg, chaufförerna och väntade på nya körningar

TRANÅS

Platsen kallades "Stationsplan". I alla fall av de nio taxichaufförerna som huserade i minikuren på bilden. Inne i den lilla byggnaden rymdes ett litet pannrum, där man eldade med ved för att hålla värmen. Där fanns också två britsar där chaufförerna kunde vila lite mellan körningarna under dygnets mörka timmar. Det fanns nio taxichaufförer som ägde var sin bil och därtill hade man en tionde bil som man ägde gemensamt. Fordonsparken bestod av åtta Volvosuggor, en Chevrolet och en Ford. Lägg också märke till stenläggningen i gatan. Så såg det ut lite varstans i Tranås förr i tiden.

På den gamla bilden ser vi också Ax' hus bakom taxikuren. Numera är mycket förändrat här. Kuren är rivet sedan många år tillbaka och taxifolket har fått ett nytt hus. I nuvarande byggnad hittar vi även Pressbyråns lilla varuhus.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Taxichaufförerna har fått nya lokaler och i byggnaden håller även Pressbyrån till.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild är tagen den 27 augusti 1973, och föreställer den dåvarande taxistationen på Östra Järnväggsgatan 12.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Första försöket att bilda en droskägärförening i Tranås gjordes 1923 av en herr Hagenbäck. Föreningen hade som uppgift att minska de så kallade "söndagsåkarna" som hade andra yrken och körde taxi när det passade dem. Föreningen självdog dock på grund av oenighet om priset per körning.

År 1935 bildades Tranås Droskstation och samma år byggdes taxikuren vid stationsplan. Den användes fram till 1974, då de bakomliggande husen hade rivits och en ny taxistation med servicemöjligheter hade byggts.

Huset bakom Taxi ägdes av Oskar Ax. Det byggdes i slutet av 1800-talet. Ax var möbelsnickare och hade sin verkstad i en uthuslänga med gaveln mot Östra Järnväggsgatan.

Så här ser det ut i dag, hösten 2004. I dag ligger Pressbyrån på samma plats.

Ut och dansa?

Se våra nöjesannonser!





Veckans gamla bild visar Sternevillan på Östra Järnvägsgatan 14.

Det vackra huset byggdes omkring år 1900 av tandläkare Wilhelm Hörberg, som hade sin mottagning på andra vå-

ningen. Flera andra tandläkare hade senare sina verksamheter i samma lokaler, bland andra Bertil Alwor.

Fastigheten köptes på 1920-talet av grosshandlare David Sterne, som hade sin pappers-

grossiströrelse på andra sidan Höggatan. Den ärvdes av hans söner som i slutet av 1960-talet sålde den till Tranås kommun.

Huset revs 1975 och fotot är taget i mars samma år. De fina kakelugnarna monterades ned

och en finns återuppförd på Eriksbergsmuseet.

1905, när fastigheten ägdes av Wilhelm Hörberg, uppgick taxeringsvärdet till 23 000 kronor. 1934, med ägare David Sterne, 48 000 kronor.



Östra Järnvägsgatan 14



Bild: STEN JAGINDER



DEN GAMLA BILDEN

Nog är de en fröjd för ögat, Sternevillan, till höger, och Wigénsvillan.

Sten Jaginders foto är från 1970-talet.

Senare revs Sternes villa och beslutet vållade en proteststorm bland Tranåsborna.

Men det hjälpte föga, huset jämnades med marken och Tranås blev en vacker byggnad fattigare.

Det andra huset lyckades man dock bevara. Det flyttades och ligger nu på Spolgatan.

Två ståtliga villor som tillhörde Tranås stadsbild på 1970-talet, när den här bilden togs, Sternevillan och Wigénsvillan.

Ett bostadshus av modernt snitt och en taxi-station har ersatt de båda villorna.



DEN GAMLA BILDEN

Nog är de en fröjd för ögat, Sternevillan, till höger, och Wigénsvillan.

Sten Jaginders foto är från 1970-talet.

Senare revs Sternes villa och beslutet vållade en proteststorm bland Tranåsborna.

Men det hjälpte föga, huset jämnades med marken och Tranås blev en vacker byggnad fattigare.

Det andra huset lyckades man dock bevara. Det flyttades och ligger nu på Spolgatan.

Två ståtliga villor som tillhörde Tranås stadsbild på 1970-talet, när den här bilden togs, Sternevillan och Wigénsvillan.

Ett bostadshus av modernt snitt och en taxi-station har ersatt de båda villorna.



Bild: BERTIL RING



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Ågatan 4 och 6 i början av 1970-talet. Husen byggdes i slutet av 1870-talet av lumphandlare Andersson, även kallad "prinsen". Från början lär byggnaderna ha används som bostäder, men senare inrymdes affärslokaler. På andra våningen i det högra huset bodde sönerna Oskar och Gusten, med smeknamnet "prinsapojkarna". Oskar var lumpsamlare, hans bror sålde fisk. Här bodde konstnären Bengt Hanell en längre tid och efter ett antal år hade han hela lägenheten full av tavlor. Att konstnären sålde något av sina verk hörde till ovanligheterna, av den enkla anledningen att de inte var till salu. Barberare Wetter hade raxsalong i lokalerna, här fanns också taxiägare Anderssons droskstation. Även skomakare Carl Petersson bedrev under en tid sin verksamhet på Ågatan.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Ågatan mot Smedjegatan

Tvärt om från Smedjegatan mot Ågatan söder ut



Bild: STEN JAGINDER

Så här såg det ut i korsningen Ågatan–Smedjegatan för några decennier sedan.

Dagens gamla bild är från centrala Tranås där Ågatan möter Smedjegatan. Sten Jaginder säger att han tagit bilden någon gång på 1970-talet.

Han berättar:

– I huset till vänster låg Sara

Tahléns manufakturaffär. Senare flyttade Märtas Hembageri dit. På högersidan fanns Södermalms matsalar, den gamla Tranås bion och Vånex konfektion.

Flera av byggnaderna fick senare lämna plats för bilar.



Bild: ERIK HELLQUIST

I dag är flera av husen rivna. Parkeringsplatser har ersatt stora delar av den tidigare bebyggelsen, men fortfarande finns det sådant som är sig likt.



Södermalms matsalar



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Ågatan 7 och det finns en otäck berättelse om det huset.

Men låt oss ta det från början. Huset byggdes 1918 av J W Öst som 1890 kom till Tranås från Höreda. Han drev bland annat en läskedrycks-

fabrik, kallad Hälsans mineralvattenfabrik på adressen.

Där fanns också konditori Svea som blev känt i hela landet efter ett dubbelmord!

I den så kallade friveckan i slutet av oktober 1921 sköt en berusad Tranåsbo ned ett cafébiträde då hon vägrade



Bild: BERTIL RING

servera honom. Mannen sköt även en polisman som kallats till platsen. Mördaren flydde men greps senare hos en kvinna i Järsnäs. Domen blev livstids fängelse.

1925 övertog Elna Finnfors caféet som då fick namnet Nya Pensionatet. De

vanligaste gästerna var från Kneipen, nuvarande Badhotellet.

Senare hette matstället Södermalms matsalar. Sista innehavare var Brita Nyström Lundkvist, som drev rörelsen mellan 1950 och 1963. Huset revs 1982.



Bild: STEN JAGINDER

"Ågatan 20 och gamla stadshuset" har Sten Jaginder skrivit på baksidan av den här gamla bilden.

Idag är nästan alla de gamla kåkarna borta från Tranås centrum, och det är nog lika bra det. Men en viss idyll var det kanske ändå på 1940-talet då Sten Jaginder var ute med sin kamera och tog den här bilden av Ågatan.

Huset längst till höger var nummer 20 och där ligger idag det så kallade Cityhuset med Skobörsen, två frisersa-

longer och Intressentors kontor.

Den ljusa byggnaden till vänster är det gamla stadshuset, strategiskt placerat mitt i gatan. Den mindre byggnaden i mitten låg på ungefär samma plats som Hylands torg finns idag.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: BERTIL RING

Idag ser det helt annorlunda ut på samma plats. Det gamla stadshuset har ersatts av Hylands torg och längst till höger ser vi en del av Cityhuset.



Bild: KARL-ERIK JANSSON



DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild är hämtad från Ågatan 11 - Torggatan 4 och fotot är taget 1986.

I lokalerna på Ågatan 11 hade Bosättningen utställning fram till i mitten på 1900-talet. Fram till husets rivning fanns "Stures konst och ramar" på adressen. Den butiken flyttades senare till Centralhotellet på Storgatan 55.

Innan konstaffären flyttade in 1969 fanns där Wallertz skomakeri, Nilssons fiskaffär och Alldins mjölkbutik. Fiskhandlare Nilsson var religiös, han ringde i en klocka när fisk såldes på gårdarna, varför smeknamnet blev "Sions klockor".

På Torggatan 4 låg Wiktorins, en butik som senare övertogs av Anders Widén och Lorenz Andersson med firma "Reparations-tjänst". De specialiserade sig på försäljning och reparation av motorsågar och skogsmaskiner.



Bild: JANNE WRANGBERTH



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Ågatan 21 och fotot är från mars 1975.

Huset till vänster i bild lär ha uppförts omkring 1850 av sockengarvaren Hans Gustaf Ekström. Han överlät garveriet 1870 till C E Schentz som i sin tur, omkring 1895, sålde till C M Blomnell och Johannes Johansson. 1913 efterträdde Ruben Johansson sin far Johannes och i slutet av 1920-talet lades garveriet ned.

Omkring 1940 lät husets dåvarande ägare disponent Sture Rohmé bygga om den gamla ladan och hyrde ut den till Lilly och Filip Johansson. De starta-

de där Tranås första mjölkbar. Den södra delen av huset hyres ut till glasmästare Kjell Hult-

kvist som startade glasmästeri. Övervåningen blev pälsverkstad och där huserade till en början körsnär Alfred Rosenlöf. Senare hyresgäster var Arne Enell och Sture Sparrelöf. Sedan mjölkbaren flyttat upp på Storgatan bedrev Axel Fundin bilförsäljning i lokalerna. Varuhuset Harold fanns också där en tid. Så småningom övertog glasmästare Hultkvist även denna lokal. På 1960-talet överlät han glasmästeriet till Birger Clööver. Under 1970-talet sålde Huges Marina båtar på adressen och 1976 revs byggnaden.

Byggmästarna Magnus och Arne Johansson byggde nuvarande hyreshus och första hyresgäst i hörnet Ågatan - Misiongatan blev apoteket.



Bild: JANNE WRANGBERTH



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Ågatan 30. Det stora huset till höger i bild byggdes på 1800-talet. Ägare var bröderna Edvard och Frans Levander samt Artur Levander, son till en bröderna. De var bosatta i huset. I den högra affärslägenheten fanns den kooperativa affären Tage. Den höll öppet en dag i veckan och förståndare var Tekla Johansson och Signe Svensson.

På 1930- och 40-talen hade Per Steiner skoaffär i lokalen och den sista firman på platsen var H E Adamssons, som sålde diverse hygienartiklar.



Bild: BERTIL RING

Cafélokalen i lokalen intill hade flera ägare, en av de första var Ida Ståhl. Caféet hette Fenix men kallades i folkmun "Eländet". Orsaken var att de många barnen till en av innehavarna hördes skrika från lägenheter bakom caféet. Det ansågs eländigt. Sista ägarna var Gustaf och Hanna Svensson. I huset intill fanns en frisörsalong. Grunditz hette frisören som också bodde på andra våningsplanet. Hus nummer tre på bilden var ett vanligt böningshus fram till 1950-talet, då skomakare Filip Karlsson flyttade sin dit sin verksamhet. Bilden är från sommaren 1966.

Ågatan ICA Kvantum mot norr



Bild: STEN JAGINDER

"Fisktorget" i kvarteret Norra Gyllenfors på 1940-talet. Ungefär i bildens högra kant skimras påfarten till den gamla träbro som senare ersattes med den nuvarande Stadshusbron.

De centrala delarna av Tranås har förändrats en hel del under det senaste halvsekle. Det gäller inte minst kvarteret Norra Gyllenfors mellan Ågatan och Svartån.

På Sten Jaginders bild från 1940-talet ses den del av kvarteret som allmänt kallades "fisktorget", helt enkelt för att där såldes just fisk.

Ungefär där den ljusa, mindre, saluvagnen står finns idag infarten till Ica Kvantums garage. Bakom de numera rivna byggnaderna ligger ån.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53



Bild: JOSEFINE ANDERSSON

Så här ser det ut på samma plats idag. De gamla husen är borta och har ersatts med betydligt modernare byggnation.

ICA-Kvantum mot Stadshusbron

ICA- Kvantum Ågatan söder ut



DEN GAMLA BILDEN

Ågatan 26, (huset till vänster) byggdes år 1926 av slaktare Axel Johansson, som i många år bedrev slakteri och charkuteriaffär i fastigheten. Affären övertogs av Östergötlands slakteriförening (ÖAF). Det har sedan varit flera olika verksamheter i lokalerna bland annat begravningsbyrå en tid (Hedström).

Huset revs 1986 och där byggdes ett nytt affärshus av ICA med namnet Kvantum. Posten fick också nya lokaler i huset.

Huset i mitten var Tranås stadshus i många år och till höger syns huset vid torget där J.W. Wiktorin länge hade garn- och manufakturaffär.



Korsningen Ågatan - Missionsgatan



Bild: KARL-ERIK JANSSON



Bild: JANNE WRANGBERTH

Veckans gamla bild visar Missionsgatan 6 och Ågatan 34.

Huset till vänster var polisstation under 1920-30-talen. Det högra huset var i början av 1930-talet köttbesiktningsbyrå.

Den lades ned 1939 och fram till 1950-talet var brandstation belägen i byggnaden.

Nästa hyresgäst var bilprovningen. I polishuset hade även stadsfiskalen Frans Oskar Gustafsson kontor. Kontorsvakt på stationen var en äldre man vid namn Esplund. I det högra husets vänstra del fanns ett kontor som innehades av "hälsovårdspoliserna" William Carlsson.



Bild: ERIK HELLQUIST

sen betydligt modernare ut. De gamla husen är rivna och ersatta med nya bostäder och en parkeringsplats.



Bild: STEN JAGINDER

st ut på 60-talet i hörnet Ågatan - Missionsgatan.



DEN GAMLA BILDEN

Förändringen av Gyllenfors

TRANÅS

Veckans gamla Tranås-bild föreställer en del av kvarteret Gyllenfors och är tagen i hörnet Ågatan - Missionsgatan. För lite drygt 20 år sedan pågick en intensiv debatt både i stadshuset och i media om kvarterets framtida utformning.

I huset längst till höger fanns Tranås brandstation fram till 1957. Fotografen Sten Jaginder minns att vice brandchef Folke Eriksson bodde i huset på 60-talet, och även brandmannen

Dan Samuelsson. I byggnaden längst till vänster höll studieförbundet ABF till på 60-talet, vilket man också kan utläsa av skylten på huset.

– Innan dess var det polisstation, och jag minns att överkonstapel Hagberg hade sin expedition i huset, säger Sten Jaginder. Idag ser det helt annorlunda ut. De gamla husen är rivna, och ersatta med modernare bostäder. Där finns också en parkeringsplats samt en liten parkanläggning med en fontän.

Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smts.se 0140 - 674 53

AM:s Bil numera Skobes, sett från Missionsgatan

Veckans gamla bild är hämtad från 1960-talet.

Den visar Ågatan 36, sedd från Missionsgatan. Huset finns med på en karta från 1878. Det kallades "Tvära" eftersom det var byggt med kortsidan mot Ågatan.

Byggnaden var bostadshus fram till 1920-talet då AM:s gjorde om det till cykelverkstad. En reparatör vid namn Nils Örtlund och en annan som kallades Bettna jobbade i verkstaden. På 1940- och 50-talen hade bildhuggare Erik Almkvist verkstad på andra våningen. I huset jobbade även skräddare Forsander. Han blev senare militärskräddare på I 4 i Linköping.

Huset låg på AM:s bilverkstads gård och revs i januari 1963, då företaget skulle bygga bensinmack på området.



Bild: KARL-ERIK JANSSON



Bild: JANNE WRANGBERTH



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

AM:s Bil AB och företagets cykelverkstad och flera andra företag, var belägna i hörnet Missionsgatan-Ågatan.

Här i de gamla byggnaderna inrymdes flera olika verksamheter. I huset till vänster låg AM:s bilbolags verkstad och till höger hade man placerat cykelverkstaden. Det huset kallades för "Tvåra", antagligen för att det låg på tvåren jämfört med huvudbyggnaden. På andra våningen hade bildhuggare Almquist sin verkstad. På gården fanns även en bensinmack, en Nynässtation. I byggnaden bakom bensinstationen fanns Enells pälsverkstad när bilden togs. I en källarlokal låg också Hanssons gummiwerkstad.

En ny modern bilanläggning har vuxit fram sedan de här gamla byggnaderna jämnades med marken. Numera hittar man Skobes fordon, med Volvo, Renault och Fordförsäljning, i kvarteret. Här finns givetvis även kontor och personbilsverkstad.

Lennart Strand

lennart.strand@smt.se 0140-674 50



Bild: ERIK HELLQUIST

Numera är de gamla husen rivna och här har Skobekoncernen sin Trånåsanläggning.



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

Veckans gamla bild visar Ågatan 38 och 40, som det såg ut på 1960-talet.

Ågatan 38 och 40 är motiven för veckans gamla bild. Fotografen Sten Jaginder kan som vanligt ge oss lite historia om motivet.

- I 38:an hade Karl Johansson charkuteriaffär och fabrik och i nummer 40 låg John Hellgrens speceriaffär, säger han.

Jaginder minns också att Hellgren bodde i huset.

- Skobes, dåvarande AM:s hade börjat bygga. Det är det som syns i bakgrunden.



Bild: ERIK HELLQUIST

Skobes anläggning har vuxit rejält sedan förra bilden togs. Där det tidigare fanns en livsmedelsaffär ligger i dag Skobes bilhall.



Bild: STEN JAGINDER

En bild från 1960-talet, föreställande Ågatan 40.

Veckans gamla bild är lätt att orientera sig på, även i nutid. I bakgrunden syns servicehuset Berget och då förstår alla att fotografen befann sig på Ågatan, när han tog bilden.

– Här låg Tranås gamla auktionskammare. Den drevs av en man som hette Sandahl, berättar Sten Jaginder.

Sedan dess har mycket hänt, huset är rivet och här hittar man i dag Skobes Bil.



Bild: ERIK HELLQUIST

Skobes har sin bilhall på Ågatan 40 och kullerstenen har ersatts med asfalt.

Ågatan mot Falkgatan

Från Tingshusbron mot Skobes parkering



DEN GAMLA BILDEN



En del av Ljungkvists skinnberederi sett från Tingshusbron. Foto från 1960-talet.

Firman hette AB Svenska Pälsskinnberedning och bildades 1915 av J.F. Ljungkvist, J.G. Pettersson och F. Dahlström. Även "Skinn-David" var med.

1917 bröt sig Pettersson, Dahlström och Skinn-David ut ur firman och bildade Tranås Skinnberederi och Ljungkvist fortsatte rörelsen ensam. (Ljungkvists Päls).

Fabrikslokalerna uppfördes delvis redan 1890 av pinnstolsfabrikören Karlsson-Ode. Han tillverkade med ett 20-tal anställda pinnstolar, gungstolar och enklare möbler fram till omkring sekelskiftet då firman överläts till Tranås stolfabrik (Möbelbolaget).

Under 1980-talet har flera rörelser funnits där bland andra Träningsverket, Sakis Päls, Wallerz päls med flera.





DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild visar Ydrevägen 7, "mjölnarbostaden" som senare blev maskinbostad för Elverket.

Den västra halvan av huset byggdes i början av 1870-talet och byggdes på 1890-talet till med ett likadant hus och fick det utseende bilden visar. I huset bodde mjölnaren vid Tranås kvarn tills Tranås köping köpte kvarnen. Affären skedde i början av 1900-talet varpå kvarnen lades ned.



Bild:KARL-ERIK JANSSON

År 1910 började Tranås köping anlägga nya dammfästen och ett elverk på platsen för den gamla kvarnen. 1911 blev mjölnarbostaden lägenheter för elverkschef Hjalmar Lind och 1:e maskinisten Konrad Karlsson. Den sistnämnde bodde kvar tills huset revs 1963.

Byggnaden ersattes av bostäder, uppförda av Tranås bostäder.



Bild:JANNE WRANGBERTH

Ydrevägen - Ydrekiosken



DEN GAMLA BILDEN



Bild: STEN JAGINDER

På 1960-talet såg det ut så här i korsningen Ydrevägen–Tingsvägen.

Dagens bild är tagen på Ydrevägen, i korsningen vid Tingsvägen.

– Jag vill minnas att kommunen hade sitt centralförråd i

byggnaden till vänster. Och jag tror att elverket hade kontor i det stora huset, säger fotografen Sten Jaginder.

Det mesta har förändrats se-

dan bilden togs. Det är väl bara vägen och några träd som finns kvar.

Nya byggnader har ersatt de tidigare husen.



Bild: ERIK HELLQUIST

I dag är det bostäder i området. Tranås bostäder har en del av sitt bestånd på Ydrevägen. Här finns också, som de flesta säkert känner till, en kiosk.

Ydrevägen 7 och 14



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild visar Björklunda på Ydrevägen 14. Bilden är från 1980.

Huset byggdes runt förra sekelskiftet av Anders Johan Eriksson. Det stora huset hade två rum och kök i bottenvåningen och ett rum och kök i vindsvåningen. Bakom det stora huset låg en mindre grönmålad byggnad, med torrdass.

I husets bottenvåning bodde Anders Johan med hustru och barnen Amanda, gift med stenhuggare Karl Fransson, sonen Joel, senare trädgårdsmästare i Kimarp samt sonen Hugo.

Anders Johan var länge verksam som gårdskarl hos tapetserare Haglund. Han kallades stans äldsta springpojke. Fotograf Jansson mindes honom körandes med en stor dragkärra med diverse möbler till kunder i stan eller till järnvägsstationen.

Björklunda köptes senare av snickare Magni Ahnell och var i hans och senare sonens ägo tills Rolf Ljungberg köpte gården omkring år 1980 och rev den för nybyggnation.

I fastigheten har många familjer bost. Den mest kända är väl barnmorskan Ruth Lundin. Åtskilliga barn på norr förlöstes av henne. Något BB fanns inte, utan det var för pappan i huset att hämta Ruth Lundin och hennes stora väska, när det var dags.





Tranås Elektriska kvarn.

Bild: KARL-ERIK JANSSON



DEN GAMLA BILDEN

Veckans gamla bild visar Tranås elektriska kvarn. Här drevs kvarnrörelse åren 1919 till 1953.

Byggnaden låg vid Ydrevägen, i nordöstra hörnet korsningen Ydrevägen – Fabriks-gatan. Huset byggdes 1919 av Erik Andersson och Gottfrid Lindkvist. Andersson var då just hemkommen från USA.

Kvarnen drevs med gamla kvarnstenar fram till 1945. Då moderniserades verksamheten med valskvarn och gröpe-kvarn. 1947 togs en dieselmotor i drift.

Några år in på 1920-talet byggdes kvarnen till. Där låg också ett uthus med stallplatser och senare även ett garage för mjölnarens lastbil, ett fordon som ersatte häst och vagn. Som kuriosas kan nämnas att under en tid på 1940-talet hade mjölnaren en tam il-ler, som släpptes lös under nätterna med uppgift att jaga råttor och möss i lokalerna.

Omkring 1950 tog Lantmännen över kvarnrörelsen och tre år senare lades den ner.

Byggnaderna revs en tid därefter.



Bild: JANNE WRANGBERTH

I dag finns inget kvar av Tranås Elektriska kvarn.

Korsningen Ydrevägen - Fabriksgatan



Bild: STEN JAGINDER

I korsningen Ydrevägen–Fabriksgatan fanns tidigare Tranås Elektriska kvarn. Kvarnen uppfördes 1919.

Veckans gamla bild visar Tranås Elektriska kvarn som låg i korsningen Ydrevägen–Fabriksgatan.

Sten Jaginder, ur vars samlingar bilden har hämtats, kan berätta att kvarnen uppfördes år 1919 av svågerna Erik Andersson och Gottfrid Lindkvist.

Exakt när fotot är taget vet han inte, men idag ser det helt annorlunda ut på platsen. Nu är den gamla kvarnen ersatt med betydligt modernare verksamhet i Sommenforum.



Bernt Dahlgren

bernt.dahlgren@smt.se 0140-674 53

Bild: EMELIE EMANUELSON

Idag finns Sommenforum på samma plats.



DEN GAMLA BILDEN

Vallgatan mot Mjölbyvägen

TRANÅS

Veckans gamla bild visar Vallgatan 7. Huset byggdes omkring år 1900 och hette då Löfstalund. Fram till 1912 Johan August Spetz ägare.

Under hans tid som fastighetsägare bodde bland andra stenhuggarna Karl Johan Sahlstedt och Axel Teodor Magnusson på adressen.

År 1912 köptes fastigheten av Johan Wetter, som från början var tunnbindare men som sadlade om till byggnads-snickare.

Han hade inte mindre än tolv barn och ett av dem, Einar Wetter, hade frisersalong i huset.

1917 bodde snickare Karl Björk i huset och senare byggmästare August Jacobsson, vävlagare Arvid Eriksson samt Amerikafararen Ture Karp.

Det vänstra huset i bild är äldst. Tidigare låg det även ett hus längre ut i Vallgatan som revs då gatan gjordes i ordning.

Den byggnaden ersattes av den kvadratiske byggnad som vetter mot nuvarande Vallgatan.

Husen revs 1989, fotot är från 1984.



Bild:KARL-ERIK JANSSON



Bild: BERTIL RING



DEN GAMLA BILDEN



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Veckans gamla bild föreställer "Forsanderagården" på Tranåskvarnsgatan 2. Fotot är från 1953.

Huset uppfördes vid sekelskiftet av folkskollärare David Forsander och ärvdes vid hans död i början av 1900-talet av sonen Karl Johan samt döttrarna Hulda och Anna Forsander.

Sonen avled omkring 1920 och de båda döttrarna bodde kvar i huset tills de gick ur tiden på 1940-talet.

Hulda och Anna hade en affär på Storgatan 27, vid Lilla torget, där de sålde garner och stickade varor. Hemmafruar stickade tröjor och koftor som sedan ingick i butikens utbud. Affären övertogs efter systrarnas död av fru Ruth Ljungkvist.

Huset ärvdes av en släkting till redaktör David Ångbom som sålde det till staden. På tomten uppfördes sedermera Televerkets växelstation.



Bild: JANNE WRANGBERTH

Samma plats, 2004.

Tranåskvarnsgatan - Televerket



DEN GAMLA BILDEN



Bild: KARL-ERIK JANSSON

Tranåskvarnsgatan i januari 1963.

Veckans gamla bild är tagen på Tranåskvarnsgatan i Tranås, vintern 1963.

Från höger nummer 8, 10, 12, 14, 16 och 18 "Pluttabo".

Nummer 10 kallades "Rebba-Pelle Amandas hus". Huset har haft olika ägare genom åren. En hette Palmgren. Hyresgästerna har också skiftat, Gunnar Borg samt Björn Hell-

gren hyrde där och Länken hade en lokal i fastigheten. Byggnaden hette från början Charlottenborg nr 2.

Tranåskvarnsgatan 12 hette Rosendal och i Tranåskvarns municipalsamhälle var det nummer 69 i torgkvarteret. Ägde huset gjorde Teodor Svensson, snickare på Möbelkompaniet.

Nummer 14 uppfördes omkring 1920 av ingenjör Meurling på Väveriet. I bottenvåningen fanns flera butiker. Konsum, eller Kooperativa som det hette på den tiden, hade en filial i huset.

Östergötlands andelsslakteri hade också en butik i byggnaden där även ett pianomagasinet inhyts.

Tranåskvarnsgatan Falkberget



Bild: JANNE WRANGBERTH