



År 1920 introducerades roddsporten i Tranås. Några medlemmar i gymnastiksällskapet bildade då en liten klubb och köpte en utriggad fyra från Huskvarna. Initiativtagare var Carl Ejnar Jonsson, som tidigare idkat roddsport i Motala. Från början tränade man i Svartån under Carl Ejnars högljudda kommandorop. Efter några år upphörde verksamheten och det dröjde sedan till 1933 innan någon ny roddförening bildades. Bilden är tagen i Hätteviken och i båten ses från vänster, Elis Kågén, Carl Ejnar Jonsson, Alfr. Rydén, Georg Hellgren och Erik Fång.



Under senare hälften av 1910-talet anordnade gymnastiksällskapet ofta kälkbacksåkning i backarna vid Junkaremålen. Bilden är tagen vid ett sådant tillfälle. Från vänster på bilden ses Elis Kågén, Dema Lind, Sven Fröst, Frida Svensson, Elov Rosin, Karin Ericsson, Efr. Samuelsson, en okänd och Eric Thorsell. Vid björken står Ruben Malmqvist.



## **Kontorschef Elis Kågén**

Tidigare sekreterare i TAIK, ordförande i Tranås gymnastiksällskap åren 1918-1925, berättar i minnesskriften från 1930 om en gymnastikuppvisning i Tranås för 24 år sedan. Den första gymnastik-uppvisningen, som hållits i Tranås, ägde rum på våren 1906 vid den idrottsbasen som den då endast ett år gamla idrottsföreningen anordnade.

Gymnastiktruppen "12 man" stark, bestod av pojkar i åldern mellan 12-15 år, där jag själv var med 13 år gammal. Ledare för truppen var Greve Axel W. Hamilton, som under en lång följd av år ledde gymnastikövningarna vid dåvarande samskolan.

Idrottsbasaren hölls i den fastighet, där Anderssons Järnaffär fanns inrymd, (Inter Sport) och anordnades under tvenne dagar, lördag och söndag. Den första dagen gavs en gymnastik-uppvisning inomhus i den lokal där Wigéns Hattaffär fanns. Under söndagen anordnades uppvisningen utomhus på sandplanen framför byggnaden under en mycket stor publiktillströmning.





Tennishallen byggd och invigd 1 maj 1912 och var den 5:e kommunalt ägda idrottshallen i Sverige, den revs 1958. Här spelades Tennis och bordtennis den användes även till gymnastik, handbolls och brottningsstävlingar. Här har även hållits många konserter och inte att förglömma alla danstillställningar på lördagskvällarna under vinterhalvåret.





Den kom till tack vare en garantförening och äran av initiativet har Axel Hamilton, Harry Bengtsson, Efr. Samuelsson, Axel Scheutz och Gottfrid Artberg, alla välkända namn i Tranås idrottshistoria. Äganderätten till hallen, som uppförts för 15 000 kr, (570 000) övergick senare till Tranås AIF.



I en artikel i tidningen Svenska tennishallar från 1937 fanns ovanstående bild och följande att läsa. Inomhus: 1 st. hall tillhörande Tranås AIF. Bana 34x17 meter. Höjd vid nät 8 meter. Åskådarutrymme för cirka 175 personer. Arkitekt: Gunnar Mellgren.





Tennishallen färdig 1 maj 1912 och det blev bra fart på TAIF:s tennis. Bilden från en tävling i Tennishallen under 1910-talet. Dom stående männen från vänster: Gottfrid Artberg, Otto Hyland och Efr. Samuelsson. Sittande i mitten Carl-Einar Jonsson.



Tranås allmänna idrottsförenings eldsjäl framför andra har varit Efraim Samuelsson. Han var under åren 1926 – 1934 föreningens ordförande.

Efr. Samuelsson: Idrotten har varit min stora hobby livet igenom, allt från början av 1900-talet, då jag som 13-åring gjorde mitt första försök att med en s. k. krakstör hoppa stav. Jag bildade en liten förening med några grabbar innan TAIF kom till 1905, där jag både som aktiv och ledare fann full sysselsättning - och lite till.



Vårt största idrottsutbyte såväl i friidrott som fotboll, var mot Boxholms IF. Jag minns ett tillfälle, då fotbollslaget och friidrottarna, vilka oftast var desamma, cyklade den två mil långa vägen till Boxholm. Där spelade vi först fotboll och efter matchen var de flesta av oss med i friidrottstävlingen. Själv var jag med i fotbollsmatchen och deltog i fem idrottsgrenar. Sedan var det bara att sätta sig upp på cyklarna för att trampa hem igen, nöjda och glada över en lyckad dag”.





Då Tranås gymnastiksällskap manliga trupp till huvuddel bestod av friidrottare och fotbollsspelare från TAIF kunde man, inte utan stolthet nämna sällskapets framgång i Jönköping i sin årsredovisning. Tävligen som gick i Jönköping, 7 januari 1919, ledes av kapten Elis Hellemark med en andraplats endast tre poäng efter segrande Jönköpingsgymnasterna.



Basar i Tennishallen 1922. För klubbens ekonomi var de ofta anordnade basarerna i Tennishallen lika välbehövliga som de var omtyckta av Tranåsborna.



Två nöjda kommitterade  
räknar kassan efter den  
lyckade basaren 1922.  
Mannen till höger är Efr.  
Samuelsson.





”Jazzorkestern” vid  
Idrottsbazaren i Tennishallen  
1923

1923 års Idrottsbazar  
hade inriktningen  
”Tutanchamon”



Fyrtornet och släpvagnen gestaltas här  
av Lage Johansson och Erik Ahlstrand  
Vid Tranås Allmänna Idrottsförenings  
basar i Tennishallen november 1923







Bilder på 1923 års basar i Tennishallen med inriktningen "Tutanchamon"





Samtliga deltagare i basaren som hölls i Tennishallen 1929 som hade "Graf Zeppelin" som motiv. Basaren 1929 hölls under tre dagar och var den mest storslagna basaren hitintills.



Basaren 1929 med temat "Jorden runt på en timma med Zeppelinare"

På bilden ovan besöker vi "Orienten".

Och till höger är vi i "Kongo"







På bilden till vänster är vi "Kina" och "USA"

Bilden till höger representerar alla jordens världsdelar, "Nationernas förbund"



F.d. ordförande *Axel Hamilton* minns i jubileumsskriften från 1945.

Tranås AIF har genomgått många skeden. Första året dominerade isjakt och skridskosegling, man kunde på Sommens härliga is få se ett 50-tal segel på en gång. Med Petrus Axelsson kom hastighetsåkning som mest omhuldad idrottsgren. Samtidigt skördade våra hoppare med Bringner, Rydén, Samuelsson och Kågén massor av pris.

Tennishallens tillkomst satte nytt liv i entusiasterna från banan vid Hubbarpsskogen. Skidan ersatte ungefär samtidigt skridskon och nästa alla vinterspeltävlingar mellan Småland och Östergötland gick i Tranås tecken. Skidhoppning, vår yngsta och kanhända vackraste idrottsgren, synes av unga gardet att döma gå en lovande framtid till mötes.

Fotboll och bandy lockar genom sitt nöjesmoment men når i idrottsligt hänseende ej upp mot övriga idrottsgrenar.

Önskemål: ***Fortsätt, tröttna ej I idrottsmän och ledare.***

*Axel Hamilton*







Curling spelades på Sommens is nedanför Hamiltons Tranåsbaden. Greve Hamilton var en av eldsjälarna till Idrottens utveckling i Tranås. Han har sagt följande, "Fotboll och bandy har ingen beundrare i mig men lockar genom sitt nöjesmoment, men når i idrottsligt hänseende ej upp mot övriga idrottsgrenar".



Curling vid Tranåsbaden den 10 febr. 1933. Ett 40-tal tävlade på Sommens spegelblanka is. Tävlingsledare var Greve Hamilton.







Direktör Karnells vandringspris i budkavletävling, gick 1920 i Jönköping. Både Jönköping och Tranås hade två inteckningar var och med den tredje skulle priset bli ständig egendom. Tävlände för Tranås var från vänster *Sven "Speckus" Hettemark*, *Birger Lindeborg* och *Sven Fröst*. Första sträckan startade i Habo och slutade i Månsarp, kördes av Fröst. Med felvallade skidor kom han sist på sträckan. Andra sträckan kördes av Lindeborg som kom in som fjärde man av tio, 30 minuter efter Jönköpings förstalag. Nu gick sträckan mot A:6 kasernerna i Jönköping en sträcka på 3 mil, strax innan mål körde "Speckus" om Jönköpings första lag och gick in som segrare.



Tre unga män som tagit Brons-  
skidlöpar-märket, 1920.

Otroligt vilka långa skidor man  
använde på den tiden.





1921. Budkavlemästerskapet till Tranås för tredje året i rad genom från vänster Sven "Speckus" Hettemark, Sven Föst och Birger Lindeborg.



Tranås vinner kronprinsens pokal till "bästa förening i skidlöpning" vid Smålands - Östergötlands Vinterspel i Nässjö 1923. Birger Lindborg, Sven "Speckus" Hettemark. Herbert Folke, Gustavsson "Brickarparn" och Sven Fröst.





Sven "Speckus" Hettemark vid tävlingen om Hamiltons vandringspris 1920

Tranås AIF tar hem sitt 8:de budkavlemästerskap den 23 feb. 1930 genom från vänster Herbert Folke, Tage Thalén och Ruben Holmström. Även andra pris till Tranås genom Blomdahl, Gustavsson (Brickarp) och Oskarsson.





Götalandsmästerskapet den 11 februari 1940. Prissamlingen för mästerskapet visades i AM:s skyltfönster.





Starten för Götalandsmästerskapet var i Folkets Park gick vidare över åkrarna i Junkaremålen och upp i skogen runt hoppbacken. Februari 1940



På bilden en kvinnlig deltagare i Götalandsmästerskapet i Tranås feb.1940. Spåret gick fram i det vackra vintervädret över ängarna i Junkaremålen.



Spåren gick i oändlig terräng och  
branter runt hoppbacken.

Här var det ur spår som gällde  
om man skulle komma förbi  
någon medtävlare.

Februari 1940





Målgången var i Ekmarkspark vid musikpaviljongen vid sidan av Utställningsrestaurangen.



Prisutdelningen var senare på ett specialbyggt podier framför stadshuset vid Lilla Torget.





Prisutdelningen för Götalandsmästerskapet på skidor 1940 samlade en stor publik på Lilla Torget.



Fotografering för starten  
på Rävkillaloppet 1942.

Kanske en av favoriterna?





En kopp stärkande kaffe  
innan start.

Teaterladan, Folkets Park i  
bakgrunden





Lite varm dryck efter målgången på Rävkillaloppet 1/3 1942. Plats Ekmarkspark.





Startplatsen för Distriktsmästerskapet 1942 var Tranås Folkets Park och målet låg i Ekmarkspark.



Skönt med varma kläder efter ett skidlopp i den krävande terrängen runt hoppbacken vid Junkaremålen. DM 1942.



Startplats för damernas skid - DM 1942 var Gillesgatan. En tävlande i spänd förväntan inför starten.





Från Junior-SM 1954.  
Segraren i kombinerade  
tävlingen L. Dahlqvist i  
hoppbacken och på  
terrängbanan.





Tranås AIFs skidbacke invigd söndagen den 17 januari 1926. Disponent Axel Linge håller invigningstalet.





Saxat ur jubileumsskriften 1930. "Av det som TAIF uträttat under senaste 5-årsperioden intager tillkomsten av skidbacken det främsta rummet. En backe som söker sin like och även i andra avseenden gott fyller rimliga anspråk. Samt att ett stort antal kända, hurtiga pojkar som med liv och lust utöva den friska, härdande backlöpningen på skidor. Årets 60 deltagare i skolungdomens tävling, i ålder 8-14 år, gav belägg för intresset. Där fanns många ämnen till storhoppare.





Deltagarna i Backtävlingen vid  
invigningen den 17 jan. 1926

1. John Johansson, Djurgården. 2.  
Bertil Carlsson Djurgården. 7.  
Thure Jonsson, Nässjö. 6. Sven  
Wickstrand, Nässjö. 5. Carl  
Nilsson, Mariannelund. 9. Nils  
Jonsson, Nässjö. 8. Erik  
Nilsson, Mariannelund. 4. Hugo  
Svedberg, Djurgården. 3. Ola  
Lindström, Djurgården.



Backtävling 1930. Norrmannen Brink längst till höger satte nytt backrekord med 31 meter.  
Tranåshopparen Valde Grip med nr. 5 på bröstet satte nytt Tranåsrekord med 27,5 meter.





Prissamling till återinvigningen av Tranås backen 31/1 1943. DM för Småland och nationell backhoppning med högtalare och musik och allt avslutas med en dansafton i Tennishallen.



## Återinvigning av den nya backen 1943



År 1941 påbörjades den efterlängtade ombyggnaden av backen, som innebar förutsättningar för längre hopp samt framförallt en riktigare profil av backen. Nu var det en riktigt fin backe den bästa i Götaland. Den 31 januari 1943 återinvigdes backen inför rekordpublik. Över 1600 personer, och med svenske mästaren Nils Lund som satte nytt backrekord till 32,5 meter trots dåligt före. Året därpå 1944 hölls återigen en stortävling och då höjde den dåvarande svenske mästaren "Dimman" Lindström rekordet till 37,5 meter. Bästa hemmahoppare blev Arne Johansson med 36 meter.



Den nya banprofilen skulle ge längre hopp och den Svenske mästaren Nils Lund såg till att det nya rekordet i Tranåsbacken blev 32,5 meter. Året var 1943



Vid DM i stafettlöpning på skidor stod AIF som arrangör och avgjordes i Tranåsterrängen. Tävlingen vanns av grannklubben Sommenbygdens SK.



Sven-Gunnar Wolf. En av Tranås bästa backhoppare genom tiderna.

Sven-Gunnar Wolf tillerkändes Tranås Tidnings pris för bästa idrottsprestation 1949 då han för 4:e gången blev distriktsmästare i backhoppning.



Tranås Tidnings pokal för bästa idrottsprestation 1949



Den 20-21 febr. 1954 arrangerades Svenska mästerskapen i backhoppning och kombinerad tävling för juniorer. Den hittills största skidtävlingen i Tranås historia. Tävlingarna blev en sportslig triumf för föreningen då Rolf Norrwie segrade och blev Svensk mästare i backhoppning för juniorer.





Tranås AIFs första bandymästare, år 1924. Matchen spelades på "Ängarydsgölen" som egentligen heter Fjällvikssjön (Trollsjön).





TAIF Smålandsmästare i bandy 1929. Storsensation ! Tranås slår ut Djurgården ur SM med 4 – 3 efter utomordentligt spel. Publikrekord för bandy i Tranås, 832 personer.

Från vänster: Martin Gunnstam, Ernst Rapp, Agne Blomdahl, Georg Rosén, Helge Folke, Valle Gustavsson, Dan Samuelsson, Arvid Ekström, Arvid Rydén och målvakten Erik "Bandy" Gunnstam.



Fyra bröder Gunnstam som  
alla är bandylirare i TAIF  
1929.

Evert centerhalv i Jun-laget  
Martin, vänster ytter i A-laget  
Erik, målvakt i A-laget och  
Arne, vänster ytter i junior.  
laget



"Motionslaget" Tranås AIF mot Linköpings AIKs flicklag den 10/3 1929. Matchen spelades på "Slakthusmaden" inför en publik över 500 personer. Resultatet blev 4 mål mot 4.





Linköpings AIK:s damlag som spelade oavgjort 4-4 mot TAIF:s motionslag den 10/3 1929 på "Slakthusmaden"



Linköpings AIK:s damlag mot TAIF:s motionslag vid match 1932 på Slakthusmaden. Bland Tranåsspelarna ses sittande Efr. Samuelsson och framför honom Karl Malmberg. Stående trea fr.v. Lage Johansson, femma Otto Hyland längst till vänster ses Birger Silvander.



TAIF:s Bandyelva vid match mot Sleipner på Gölen den 17 januari 1932.

Från vänster: Valle Gustavsson, Ernst Rapp, Arvid Ekström, Arne Gunnstam, Erik Gunnstam, Georg Rosén, Einar "Aron" Johansson, Helge Folke, Dan Samuelsson, Knut "Tjalar" Anderson, Martin Gunnstam.





Bilden från matchen mot Sleipner som spelades på Trollsjön den 17 januari 1932



TAIF- grabbarna Olle "Badis" Lindeborg, Arne "Kran" Gunnstam, Kurt Rosén och Harry "Hatten" Sandberg. Bilden är tagen på Trollsjön "Gölen" 1933.





Bandy 1932. Mörkt klädda med slips Sture Salstedt och Erik "Tusse" Palmqvist





Ängaryds IP 1941



Strånnasjön 1943





Ängarydsgölen 1943





Okänt motståndarlag 1943. Skoboviken



Motståndarlag IFK någöting. Skoboviken 1943





Skoboviken 1947. Okänt motståndarlag





Ängaryds IP 1950

1943 vann TAIF:s bandylag serien och efter två spännande kvalmatcher gick man upp i allsvenskan.

Bilden är tagen på Nissagölen på tre bandykämpar från TAIF:s allsvenska bandysejour 1943-44. Palmqvist. Claesson och Sengoltz





Nissagölen 1943.  
Sven Lagerqvist och  
Erik "Tusse" Palmqvist





TAIF:s bandylag som vann kvalserien till allsvenskan över Askersund med 3-2 på Strånnasjön 1943. fr.v: Aby Landeryd, Gunnar "Mose" Pettersson, Erik "Tusse" Palmkvist, Uno Sundling, Nils Claesson, Evert Fälth, Arne "Kran" Gunnstam, Gert "Jeppe" Sengoltz, Bertil Hansson och Alvar "Buster" Svensson. På knä: Sven "Kvisten" Lagerkvist, Sture Sahlstedt, Aston Bjällqvist, Knut "Kubb" Jacobsson och Karl "Röje" Gustavsson. Uno Sundling justerad.





Kvalmatchen till allsvenskan mot Askersund spelades på Strånnasjön, och 8 grader varmt. Publiken fick hålla sig vid stranden då det nästan var landlöst.

Sengoltz gav TAIF ledningen efter 11 minuters spel men efter en kvarts spel kvitterade Askersund som stod sig till pausvilan.





I andra halvlek tog Askersund ledningen i den 23:e minuten, men Nisse Claesson kvitterade för TAIF då det återstod 10 minuter. Målet gav laget ny energi och när det återstod 4 minuter av matchen satte återigen Nisse bollen bakom Askersunds tappert kämpande målvakt. Segern var ett faktum och TAIF spelar i Allsvenskan till hösten 1943.

*Glada segerherrar, Karl Gustavsson och Knut Jacobsson, som hängde rören på styret och klubban på paketgrinden för en cykelfärd hem till Tranås.*







Taif:s bandylag mot Nässjö 1944: Bert Sengoltz, G. Hansson, Okänd, Kalle "Röje" Gustavsson, Anders Pettersson och lagl. Dan Samuelsson. Främre raden: Uno Wall, Arne "Kran" Gunnstam, Aston Bjällkvist, Uno Sundling och Evert Fälth. I hattar bakom syns Tage Thalén och Bertil Yxne.





### **Lokaldерby 1952**

1600 personer såg matchen mellan lokalkonkurrenterna TAIF och Bois 1952 som Bois vann med 5-0, alla målen gjordes av Rune Lund. Tranås Bois blev gruppsegrare utan någon förlust.

På bilden hyllar TAIF:s lagledare Karl Karlsson seriesegrarna genom en blomma till Bois lagledare Jan Johansson. I bakgrunden domaren Lasse Brandell som senare blåste till spel.



Bois hörna från matchen TAIF – Bois, 1952. Seger för obesegrade Tranås Bois med 5-0 inför 1 660 personer i publiken.





## Några bandyprofiler från årgång 1952

Till vänster Stig "Stepparn" Larsson (Boxholm) till höger Karl-Erik "Putte" Gustavsson.

Nedre raden från vänster: Allan "Rappa" Bergfeldt, Dan Samuelsson (lagl), Jan "Tojan" Larsson, Bengt "Timpa" Karlsson.





*”Birren” Folke avvärjer ett Bois anfall vid DM-matchen 1954*

DM-match den 13/2 1954 mellan lokalkonkurrenterna TAIF och Bois. Bois gick vidare efter vinst med 4-2 i en hård match där det var fart och fläkt över spelet hela tiden. Publik 450 betalande.



*Bandyspelare*

*Årgång 1954*



*Övre raden: Rolf Isberg, Rolf Fredriksson, Birger Folke,  
Kalle Lindbom. Nedre: Uno Wall, Svante Larsson, Evert  
Fälth och Ingemar Jensmar.*



Sista säsongen för TAIF-bandyn



*TAIF:s målvakt räddar ett farligt skott från Bois-anfallarna. Taif spelaren närmast kameran är Boxholmaren Svante "Loppan" Larsson.*

Bandyderby TAIF – Bois 1956. 1800 i publiken såg Bois vinna med 5-2, ett lokalderby helt i publikens smak.

Bandyn fick ge vika för Ishockeyn, lades ned 1957



Tage Skott, duktig bandy och ishockeyspelare i TAIIF

Säsongen 1956-57 blev den sista för TAIIF-bandyn, Ishockeyn hade tagit över. Intresset för hockeyn var stort i Tranås och under året byggde föreningen en konstfrusen bana på Ängaryd. Många av spelarna dubblerade men två vintersporter på is blev för mycket, nu skulle det satsas helhjärtat på ishockey och bandyn lades ned 1957.

Hammarbyspelaren Jerry Hill spelade för TAIIF- bandyn 1956







Terränglöpning våren 1914, i bakgrunden ses Ängaryds Idrottsplats. Löparen är Nils Spång och i backen kommer Alfr. Rydén, åskådare vid grinden är murarmästaren Gottfr. Jonsson med barn.





### **Orientering**

Det har orienterats i Tranås i snart 90 år. År 1923 återvände Bertil Malmqvist från en sejour i Stockholm där han prövat på orientering. Nu ville han introducera sporten i Tranås. Men inom TAIK rynkade man pannan och placerade in orienteringen i friidrottssektionen. Men orienteringen fick så småningom en egen profil och år 1935 en egen sektion.

***Bertil Malmqvist*** född i Säby socken 1896. Efter att ha arbetat en tid i Stockholm kom Bertil tillbaka till Tranås 1923 för att ta över familjeföretaget Malmqvists Guld, nu i tredje generationen. I Stockholm hade han prövat på orientering och det var han som introducerade sporten i Tranås.



***Ruben Holmström.***

Redan vid de första DM-tävlingarna i Småland 1925 fick TAIF en Smålandsmästare genom Ruben Holmström och lagsegern ordnade han tillsammans med Sven Hette-mark och Tage Thalén som kom tvåa och trea. DM hade då endast två klasser, seniorer och oldboys.

Både Bertil och Ruben deltog när TAIF satte världsrekord i OL-budkavle 1979, 83 respektive 75 år gamla.



Hösten 1932 hölls klubbmatch mellan Tranås AIF och Jönköpings AIF. Tävligen gick norr om sjöarna Ören och Bunn med mål i Bjällebäck, som TAIF vann. Stående från vä: Axel Adolfsson (Frinnaryd), Herbert Folke, G. Lindqvist, N. Lindholm, Lennart Allvin, Ruben Holmström och Gösta Kilander (funktionär). Främre raden: Erik Bengtsson, Sven Adolfsson (Frinnaryd), Åke Oscarsson, Tage Thalén och Gunnar Dunér.





Klubbmatch i Hullaryd mot Jönköping 1936. Från vänster: Harald Johansson, Olof Axberg, Gösta Winqvist, Einar Ahlm, Hilding Granat, Ruben Holmström, Olle Törnbom, Kalle Ribbhammar, Åke Oscarsson, Tage Thalén, Joel Lantz, Sven Andersson, Agne Blomdahl och Lennart Jonsson.



Wigéns korpororienteringslag vid en budkavletävling som avgjordes i terrängen vid Nissagölen. 1949

Från vänster: Ludvig Johansson, Martin Antonsson och Arne Kollberg.



En av våra bästa orienterare, Arne Kollberg här som junior 1949.

1951 tog Arne hem ett DM-tecken till Tranåsklubben och 1957 sprang Tage Axelsson, Bengt Lif och Arne Kollberg hem DM-kavlen.

1958 vann Lennart Gustavsson junior-DM och Arne Kollberg natt-DM och 1960 tog Arne hem dag-DM och också lag-DM gick till Tranås klubben AIF.



En glad Tage Axelsson efter  
korporienteringen vid  
Nissagölen 1950.

Bilden är tagen vid  
landsvägen, Skoboviken.





Tage Axelsson, Arne Kollberg och Bengt Lif vid DM i budkavle, Vimmerby 1957.  
Under 50-talet arrangerade klubben tävlingar av större format. 1950 DM-kavlen och 1955 vid klubbens 50-årsjubileum en minnesvärd tävling i Norra Vi och 1959 Länsmästerskapet som samlade 500 deltagare





*Orienteringstävling i budkavle arrangerades och avgjordes i Tranåsterrängen 1950.*

Under 50-talet arrangerade klubben tävlingar av större format. 1950 DM-kavlen och 1955 vid klubbens 50-årsjubileum en minnesvärd tävling i Norra Vi och 1959 Länsmästerskapet som samlade 500 deltagare





Stor budkavletävling i  
Bjursås, Dalarna, 1959.  
Stående från vänster: Tage  
Axelsson, Olle Lif, Bengt  
Lif, Tore Johansson,  
Gunnar Ström och Arne  
Kollberg.



Lagsegrarna i Holavedsmästerskapet 1959, som gav 2:a inteckningen i "Trollstenen". Stående från vänster: Bengt Lif, Olle Lif och Arne Kollberg. Sittande: Sören Ekdahl och Henry Josefsson.





Smålandsmästare i lag 1960. Olle Lif, Arne Kollberg och Tage Axelsson.



Bilden från LOK-stafetten i  
Rimforsa 1965.

Spurtuppgörelse mellan Agne  
Törngren och Birger Pettersson





HM-kavlen 1965. Segrande lag i "Lilla kavlen" Åke Ahlm, Per Ulfsbo och Bengt Larsson.





Cykel loppet Sommen runt startades 1967 av Friluftsförbundet och med Bo Ode i täten. 1972 gick arrangemanget över i TAI:s orienteringsektions regi. På bilden ses fyra TAIF damer redo för 1972 års Sommen runt. Marianne Landgraf, Vivi Roslund, Barbro Rydén och Karin Delborn.





Dubbla DM-titlar 1973. Segrare nedre raden: Agneta Gustavsson, Monica och Mari Kollberg. Andra plats övre raden: Kicki Ivarsson, Carina Lif och Mia Gustavsson.



Två generationer Distriktsmästare  
samlade 1975.

Vivi Roslund 1975

Ruben Holmström 1925

Monica Kollberg 1975





Mossebo friluftsgård byggd av medlemmar med mer än 4 000 frivilliga arbetstimmar. 1974 kunde den trivsamma gården invigas. På bilden ses 4 av de över 100 eldsjälarna: Arne Kollberg, Barbro Rydén, Uno Pettersson och Jan Fransén.





Gunnar Kollberg, far till Arne, byggmästare som helt ideellt ansvarade för byggnationen och arbetade på Mossebo Fritidsanläggnings uppbyggnad, totalt 678 timmar. Gunnar står i mitten på bilden nedan flankerad av Uno Pettersson och Arne Kollberg. Anläggningen blev färdig och invigdes i november 1974.



*Erik Axelsson* – var den store orienteringshövdingen under många år. Han var med i orienteringssektionen från 40-talet och var ordförande under åren 1956-62. Det var han som 1950 såg till att torpet Mossebo förhyrdes av Axelsson i Bredstorp. 1983 lämnade orientering och skidsektionen TAIF och tillsammans bildade man Tranås SOK. Mossebo blev Tranås SOK högkvarter fram till år 1998.

*Arne Kollberg*, ordförande i 17 år (1963-1980) under vars ordförandeskap sektionen utvecklades enormt.





*H-21-seger i DM-kaveln, Bengt Larsson, Sven Nilsson, Hasse Larsson och Lars-Åke Brengdahl.*

**Nya kartor.** 60-talet kom med stora förändringar i orienteringssporten. Man tröttnade på de gamla 1:100 000-dels-kartorna, allt flera klubbar började rita egna kartor först i skala 1:50 000, sedan 1:25 000. Men nu på 2000-talet orienterar man efter 1:5000 dels kartor





Nu ska det slås världsrekord i Tranås. TAIF orienterarna har ordnat maraton i orientering. Man startar på skärtorsdagen den 12 april och skall pågå till påskaftonen den 14 april 1979. Iden kläckte av Barbro Rydén och tiden som skall slås är 50 timmar för att komma in i Guinness rekordbok.





På friska fötter satte han i väg, Ruben Holmström, 75 år. Smålands förste distriktsmästare i orientering. ” Jag höll på att gå vilse i dag. Men det stod en vänlig dam i skogen och pekade ut rätt riktning åt mig. Jag begriper mig inte riktigt på de här nya kartorna nämligen.

*Ruben Holmström håller just på att gå i mål efter att ha tillryggalagt startsträckan. David Rosin, som sprang andra sträckan, väntar på tur*



Världsrekordförsökets yngsta deltagare, Anna Svensson, 7 år, i full färd med att klara av sin sträcka tillsammans med pappa Ingemar,

Anna sprang 8:e delsträckan och pappa Ingemar den 9:e.





Långfredagens kringarrangemang inleddes med korum, som hölls av komministern Sten Salomonsson och Pingstkyrkans brass spelade



Den fiolspelande kvartetten, Per Tidman, Olle Dahlberg, Åke Carlsson och Ole Nehm underhåll med spelmanslåtar.





Två kända Tranåsmusikerna Bertil Ljungqvist och Torsten Gustavsson underhåll på orgel och kornett.



"Mossikanterna" Jan Fransén och Per Ulfso spelade dagsaktuella slagdängor.





Till tonerna av "Mossikanterna" gick det inte att vara still. Här tar sig de båda Berit Karlsson och Fransén, sig en svängom på parkeringsplatsen.

En tipspromenad fanns  
både under långfredagen  
och på påskaftonen.  
Frågorna var konstruerade  
av Elisabeth Rundgren och  
Lars och Irene  
Magnusson.





Speaker under båda dagarna  
var Jan Fransén





Som deltagare 131 startade den 83 årige Bertil Malmqvist och efter loppet sitter Bertil och pratar med budkavlens yngsta deltagare Anna Svensson.

”Förr tog man inte så alvarligt på själva tävlandet men oj vad roligt vi hade..”





På bilden finns omkring 100 av de 137 världsrekordhållarna från Tranås. Sammanlagt orienterade de i drygt 51 timmar och avverkade under tiden bortåt 42 mil. Anna Fransén (till höger) växlar här till Ann Rundgren. Taif:arna kom med i Guinness rekordbok





**Rekordet är ett faktum.** Barbro Rydén och Jan Fransén bryter mållinjen och Tranås har fått sitt första världsrekord genom tiderna. Ruben Holmström var första startande och efter 51 timmar 1 minut och 57 sekunder senare hade klubben slagit världsrekordet.





## 24 timmars på skidor i 24 graders kyla.

Under de snörika vintrarna i början av 1980-talet anordnades under flera år 24-timmars på skidor i Mossebo. Det blev verkliga folkfester och som mest stod 52 lag på startlinjen. Ett år var det 24 gr kallt på natten. De olika lagen utvecklade stor fantasi och klädseln kunde variera från frack till baddräkt. Följande stod att läsa i Tranås Posten. "Kallt, kallt, men roligt, roligt. Tranås-Postens och TAI:s arrangemang 24-timmarsloppet i Tranås blev en succé, inte tal om annat. Över 1200 Tranåsbör trotsade kylan med glatt humör. Visst bet det ordentligt i skinnet, glasögonen immade igen och mustasch och skägg vittnade över en natt. Men kul var det".