



Vid Mada knektatorp står Edla Kristina Glad med två barnbarn. Knekten var Ingegerd Karlssons farfar Johan Glad. När familjen var ung fanns det 10 personer i stugan!



Vid Åstugan står Axel o Axelina Glad med barnen Erik, Elin och Elsa. Paret Axel och Axelina var Ingegerd Karlssons farbror och faster.



Näset, fiskarstuga under Tranås Säteri. Ligger vid Svartån (golfbanan hål 15). Här bodde i början av 1900-talet fiskare Boij. Sist boende var pinnstolsmakaren Karl Jonsson, mera känd som "Gränna-Kalle" eller "Kalle i vassen". Han var låghalt och gick till stan men oftast tog han sin lilla eka och rodde till hamnen.



Strömslunds färgeri, nära Svartån vid vägen Skämna – Vriggebo. Färgeriet tillkom omkring år 1800, men byggdes under 1860-talet om till bryggeri. Här vid huset fanns även en smidesverkstad med tillverkning av bl.a. saxar. Huset som var ganska stort omändrades senare till bostadshus med tre lägenheter som beboddes fram till 1963, huset revs 1972.



Soldattorpet 89/2 Smedsbo (Smedstorp) Gisnabo

Torpet Smedstorp finns kvar och är nu ett självständigt jordbruk. Ligger 600 meter nordväst om gården Gisnabo på vägen mot Farsbo.



Sännevadet på 20-talet. Längst till höger står Emil Gustavsson som testamenterade gården Sännevadet och övriga tillgångar till F-A kåren i Tranås ungdomsverksamhet. Bilden är tagen framför härbret av Erik Fång. Från vänster sitter Emils morfar Gustav-Adolf Karlsson och Modern Amanda. Stående moster Anna och morbror Ebert.



Bilden från 1906

Den här gamla bilden, från 1906, visar en numera försvunnen miljö. Det är Vriggebo kvarn och såg, med kvarnen till vänster och mjölnarens hus och undantagsstugan till höger. Den siste mjölnaren i Vriggebo var Filip Göransson, som upphörde med kvarnrörelsen 1961. Hans farfar Johan Göransson som varit mjölnare i skämma kvarn, kom 1890 till Vriggebo, han byggde då om kvarnen. Johan är en av männen i båten. Här har även drivits ett sågverk och en tid fanns där även en benstamp. På norra sidan om bron fanns även ett elektricitetsverk. Ägare till Vriggebo har varit Gripenberg, som 1967 förvärvades av Tranås kommun.



Torpet Roten under Högstorp mot Trehörnavägen. Vid den vänstra husknuten står J.A. Lantz och mannen bakom staketet är byggmästare F.O. Larsson som byggde och ägde Strömsholmen. Herrn längst till höger är grosshandlare Gottfrid Karlsson med hustru Anna. Bilden togs 1904 av Fotografen Gottfrid Wahlgren vars hustru står vid fönstret.

Fiskarhem.

På en 1600-tals karta finns inte Fiskarehemmet med. Området är antecknat som sank äng. Man kan anta att här byggdes först en fiskarstuga, men efter sjösänkning och torrläggning av de sankna markerna kring ån utvecklades Fiskarehemmet till torp. Detta torp blev så småningom en gård, vilken drevs som lantbruk till omkring 1957. De gamla byggnaderna är rivna men nyare hus och ekonomibyggnader finns ännu kvar. Fiskarhem är beläget 500 meter söder om korsningen av Grännavägen och gamla Eksjövägen.



Fiskarhem är beläget 500 meter söder om korsningen av Grännavägen och gamla Eksjövägen.

Bilden är tagen vid Fiskarhemmet på 1920-talet och människorna står uppställda på landvägen mot Traneryd och Eksjö. Den siste brukande bonden Emil Carlsson står till höger med hustrun Nanny och till vänster står tjänstefolket pigan okänd, drängen Erik och drängen okänd.

Söder om denna plats flyttades 1639 Säby marknad dit från Kyrkan.

Den 12 september 1660 hölls den sista marknaden i Säby, den var då beläggen strax norr om Sätthälla gård. Redan under Erik av Pommerns regering hade Eksjö borgare rätt att hålla marknad vid Säby kyrka. Handelsmännen tyckte det var besvärligt att åka runt upp till Sätthälla för att komma ner till kyrkan. Man beslöt år 1639 att flytta marknaden till Åbys marker, en plats söder om nuvarande gården Fiskarhemmet och väster om landsvägen. Här var tingsstället beläget och här fanns tingsstugan.

Torpet KOLLTORP u Magersjö



Kolltorp, år 1904. Familjen uppställda för fotografering framför det lilla torpet,

Torpet KOLLTORP låg 900 meter sydost om gården Magersjö, torpet revs omkring 1920. Kvar skall finnas matkällare samt flera stora körsbärsträd.

År 1874 kom Gustav Adolf Gustavsson med hustrun Anna Sofia Jacobsdotter till torpet i vilket de bodde till 1914. I det lilla torpet levde makarna med 8 barn, där Robert var yngst, född 1884.

Torpstugan Mossebo byggdes av Johannes Fredriksson -1885-, var sedan 1950 klubbstuga för Tranås AIF. 1973 beslöt man att bygga en fritidsgård som blev invigd 1974



Fyra eldsjälur vid byggandet av Mossebo fritidsgård : Arne Kollberg, Barbro Rydén, Uno Pettersson och Jan Fransén.



Bänarpastugan som söder om uppfarten till Bänarps gård på vägen mot Trehörna. En gammal sed var att man på Kristi Himmelfärdsdag skulle samlas till en dans vid Bänarps lada för en långpromenad till "Rota Källa" som låg vid vägen till Magersjö i de så kallade "Rotabackarna" för att dricka hälsovatten, som skulle ge krafter till det kommande årets hårda arbete. Varefter man återvände till ladan och trodde dansen och lekarna till solen gick upp.



Tranås Baptistförsamling på utflykt till Fetåsstugan omkring 1912. De två första barnen till vänster är Harry och Thea Johansson, Fetås.

I början av 1900-talet då stugan var obebodd, var det en tid samlingslokal för religiösa möten. Fetåsstugan revs 1918. den byggdes sedan upp vid Vasagatan i Tranås.



Torpet Fröafallsstugan var förr dagsverkstorp under Gripenberg, blev senare fritidsboende, men är numera riven.



Skobovägen.

Tranås.

Mellan landsvägen och sjön Sommen låg den här lilla torpstugan så nära sjön att den såg ut att kunna trilla över ända när som helst. Här bodde Johan Rosander som jobbade i skogen och ägde en mindre motorcykel. På den åkte han till bolaget i Skänninge eller Eksjö för att hämta ut ransonen åt törstiga Tranåsbor. På motorcykelns paketgrind spände han fast en större unikabox för transporten och för besväret tog han en krona litern. Huset revs 1959.



Skolhuset i Skobo.

Skolbarnen i Tranåskvarn fick inte gå i köpingens skola utan hänvisades till att gå antingen i Älmås eller Skobo skola.

Problemet löstes till en del då Hubbarpsskolan (Södra skolan) blev färdig 1904.



Här delar landsvägen Skoboviken mot Nissagölen till höger.

SKOBO SKOLHUS.

Foto. & förlag: Karl J. Stille, Tranås.



Tranås.

Trollsjön, Gölen, Kaffetorpet.

Kaffetorpet låg vackert vid Trollsjöns södra strand. Badplatsen finns fortfarande till vänster om berget. Dom modigaste killarna dök från den brantaste delen av berget.



Fredriksberg eller utjorden vid Färestorp. En smeddräng från Traneryd hade råkat ställt en piga där i olycka, hon väntade barn. Drängen fick gå till patronen och be i nåder för att få bygga en stuga på ägorna. Det fick ha men längst ut i hörnet av Färestorps ägor. Här byggde smeden en enkel byggnad som paret bebodde i fem år innan smeden fick möjlighet att få stugan färdig.



Soldattorpet nr 134 **Strånna** ligger nordväst om Strånna sjöns västra ända.
Torpet fanns fortfarande kvar på 1980-talet.



Stugan **Ekeberg** ligger 600 meter norr om gården Gissnabo

Torpet **Marken** under Gransbo.
Sista brukaren var Karl Oskar
Karlsson år 1939



Torpet **Fällan** söder om
Hallingstorp Södergård, senare
ryttartorp nr 10



Soldattorpet nr 95 **Hemmet** sydost
Hallingstorp Norrgård



Lindstuvan 1769, **Grimsberg** 1850, senare **Lindhem**. 1,5 km sydost Hallingstorp Norrgård. Många har kallat stugan för Landéns, efter skomakare Landén, som en längre tid bebodde stugan. Han hade sin verkstad i vindsutrymmet. Stugan är nu fritidsbostad.



Hjelmaryds gamla mangårdsbyggnad byggdes i slutet av 1700-talet, och finns nu bevarad i Hultet, Tismetorp. Ladugården har omändrats till ridhus åt Tranås Ridklubb. Tranås kommun förvärvade Hjelmaryd 1967. Större delen av gården har nu förvandlats till industriområde.



Torpet **Johanstorp**. Nordväst om Hjälmås, som bl.a. varit boställe för profossen (skarprättaren). Detta torp har ett högt och vackert läge, där det låg på sydsidan av en bergskulle 300 m. över havet. Torpet tillkom omkring 1800 och revs 1940.



Bygata vid Amundstorp i Svinhult. Bilden från omkring 1915

Foto: August Hultgren.



Denna stuga från 1600-talet med sin halvdörr, härrör från Svinhult. Den är nu jämnad med marken. De tre rådslående männen kring bordet är bröderna Johannes Petter och Konrad Andersson samt Karl Kastensson. Bilden tagen av August Hultgren omkring 1915.



Skogsbygdens små åkerlappar gavs inte östgötaslättens rika skördar, men de mättade om än knapphändigt brukaren och hans familj och de står nu som ett arbetets och strävans monument över svensk envishet och svensk energi. Denna bild från Bogölen under Fundsboda i Svinhult tillhör ett försvunnet skede i Ydrebygdens arbetsliv.

Foto. August Hultgren.



Bygata vid Hamra i Svinhult omkring 1915.

Foto: August Hultgren



Bilden är från torpet **Berget under Salvarp** som ligger c:a 700 meter NO om badplatsen i Asbysand. Under åren 1905 till 1929 bodde här torparen Karl Gustav Svensson. Det kan vara han som sitter i Sommaskepet med sin hustru Lovisa Fält på väg att hämta den ensamma damen på sandstranden till vänster. Finklädna kanske är de på väg till något kalas i granngården?